

Jesus som en Bodhisattva.



Man kan se Jesus på många sätt. Kristna människor menar att han var Guds son. Kristendomen lär ut att Jesus från Nasaret var den Messias som profeterna lovat skulle komma. En mycket viktig punkt i den kristna läran är. Genom sitt lidande och sin död på korset ,led och dog Guds son i människans ställe.

Islam - har en annan bild av Jesus .Han har en ganska framträdande roll i koranen. Jesus räknas som en profet och koranen berättar om hans födelse ,gärningar och himmelfärd. Jesus anses dock inte vara en Guds son. Inte heller dog han på korset.

Judarnas syn - på Jesus är självklart en annan syn än de kristnas .Judarna tror inte på att Jesus är Guds son eller den Messias som Gamla Testamentet talar om. De tror inte heller på att Jesus har uppstått från den döda.

Judarnas menar också att Jesus inte tillförde något nytt .All väsentligt i t.ex. Bergspredikan finns i den judiska litteraturen .Det som de kristna menar att Jesus införde som kärlek till nästa och barmhärtighet fanns redan i Judendomen

Buddhisternas syn - på Jesus vet jag faktiskt inte ,men jag försöker göra ett försök .Jag fick en liten fingervisning hur en Buddhist kan se på Jesus när jag läste boken. Vad Buddha lärde av *Chr.Reventlov*. Där författaren kom fram till att bägge lär ut kärlekens filosofi. Jesus och Buddha säger att det rätta sinnelaget leder till befrielsen från all form av lidande.

Som det slutliga målet tankar den ene om ett evigt liv med fadern/Gud och Buddha om en evig tillvaro i Nirvana/Nibbana. Där bägge menar att vi alla kan nå befrielse/frälsning i våra liv i detta jordeliv.Om man har detta som utgångs punkt så kan man undra om det finns någon väsentlig skillnad eller motsättning.? Bägge lägger fram en lära om befrielse och jag anser att bägge två har icke-våldsprincipen i sina läror.

Som Theravada Buddhist så ser jag Buddha som en *Bodhisattva* och det betyder en upplyst varelse .Det är där man skall praktisera medkänslans/barmhärtighetens filosofi .I enkla ordalag så är en *Bodhisattva* en person som är på väg mot upplysningen. Buddha var en *Bodhisattva* i sina tidigare liv (och den ende Buddha men det kommer en till som heter *Mettaya* som förväntas bli den näste Buddha).

Inom *Mahayana-buddhismen* helighets ideal (där himmelska Buddhor ingår), det vill säga en person som har uppfyllt alla kriterier för uppgående i *Nirvana/Nibbana* men skjuter upp denna belöning för att hjälpa andra att uppnå samma sak. Han eller hon verkar i världen för att lindra allt lidande eller tar på sig allt lidande i världen. Sådana människor är fyllda av kärlek och visdom och vars enda uppgift är att sprida kärlek och hjälpa sina medmänniskor från lidandet som finns i denna värld. på sig allt lidande i världen. Jag anser att **Moder Teresa** var en sådan människa.



Jesus liv och lära som en Theravada Buddhist ser det

Först när han var 35 år gammal så lämnade han Nasaret. En tid var han troligen tillsammans med Johannes av Döparen. Han blev döpt. Efter det så drog han sig bort i ensamheten i öknen där han sysslade med inre bön (meditation/kontemplation). Under en period av tre år så vandrade han runt i Palestina. Det var en kort tid, men mycket skulle hända innan hans vandring var över. Jesus filosofi och hans lära skulle förändra hela världen.

Jesus samlade många lärjungar kring sig. De gick till by till by, från stad till stad. Det var fattiga och de förtryckta människor han sökte upp och talade med. Han berättade för dem om en annan Gud än den hårde, straffande de tidigare hade hört tals om, i hans ord fanns en förlåtande, barmhärtig Gud.

Jesus talade enkelt och begripligt. Ofta använde han liknelser från vardagslivet, dessa liknelser var lätta att komma ihåg och folk började fundera och reflektera över vad Jesus hade sagt. Allt fler lyssnade på honom. Guds rike var nära, sa han. Lyssna på evangelium, det glada budskapet om frälsningen från det onda, och människor lyssnade.

Du skall älska din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Allt vad du vill att människor skall göra mot dig, det skall du göra mot dem. Det var ett annat budskap än de hade hört förut. Gud var kärleken och han ville att de skulle leva i kärlek. Människor började fråga. Vem var denne märklige man? var han Messias? (den smorde eller den gudomligt utvalde)

Alla lyssnade inte med välvilja som vi vet. Fariséerna och andra grupper bland judar började bli rädda, Om folket följde Jesus var deras makt hotade och hur det slutade det vet de flesta människorna idag.

Det centrala i Jesus Budskap är Guds rike. Det glada budskapet (evangelium) är just budskapet om Guds rike. Det skall komma i all sin kraft, men det viktiga är, att det finns reda här. Guds rike är mitt bland er, säger Jesus. Det är med honom som Guds rike har börjat. Guds rike är något mycket konkret, det är ingen suddig ide om ett himmelrike. Guds rike finns hos dig, det finns inom dig. (Evangelium enligt Lukas 17:21, Bibeln från 1962). Det är i handlingar Jesus visar vad Guds riket är.

Det är medlidande med de fattiga och utstötta .Det är kärlek ,förlåtelse och en inbjudan till att bli en bättre människa genom frälsning/befrielse från lidandet. När Jesus visar att han bryr sig om de mest utstötta är det ett tecken att Guds rike är här. Tecken är just det ord som Bibeln använder för det som vi i dagligt tal kallar för underverk. Tecken är ett bevis på Jesus kamp mot det onda.

Forskarna och även jag kan vara kritiska eller skeptiska till visa texter om alla de undren som nämns i Nya Testamentet. Några har säkert bearbetats av traditionen. Men forskarna är överens om att Jesus måste ha gjort handlingar som väckte stor uppseende. Låkedomsundren hör till de tecken som forskningen anser i hög grad sannolika .(När det gäller undren inom Buddhismen så kan ni läsa om det på min hemsida. www.buddhisminfo.se Gå in på Föredrag och Texter PDF filen Min Syn på Buddha ,en vanlig människa ?)

Jesus ville i sin förkunnelse visa hur människor borde leva enligt Guds vilja .Kärleken till Gud visar sig i kärleken till nästa. Det behövs inte en massa regler och påbud. Visst kan påbud och regler vara bra så länge de inte kommer i strid med kärleksbudet. Det var här som Jesus kom i strid med den samtidiga Judendomen .För Jesus var ordet att tjäna centralt .Den som ville följa honom skulle vara beredd på att offra allt (i Theravada Buddhismen så menas det *Nekkhamma* att man lämnar allt för att bli munk),makt ,pengar ,status, arbete osv.....

Jesus menade att man inte både kan tjäna Gud och Mammon (Matteus 6:24).Kärleken till Gud innebar praktisk handling ,omsorg och hjälp åt människorna .Här gick Jesus anser forskarna, längre än någon annan hade gjort förut när han också krävde att vi skulle älska våra ovänner/fiender och vända andra kinden till, när vi blir slagna .Det Jesus menade med detta var. Att vi måste hitta andra vägar för att lösa våra konflikter än de vanliga som var .Att ge igen, öga för öga ,tand för tand (Andra Moses boken 21:23).....här ser man på icke våldets filosofi.

Jesus livslära var alltså något mycket radikalt och konkret. Jesus ställde inte fram exakta bud som man skulle följa, det väsentliga var att låta kärleken till Gud visa sig i handling. Det radikala låg i kravet på varje människa. men också att Guds rike var öppen för alla och här avvek Jesus från samtidens Judendom .Det var inte laglydnaden som var det viktigaste. Det fanns inga publikationer och syndare som var utestängda .Det fanns plats för alla .Det visade Jesus i handling .Guds rike hörde samman med hans person .Han anser sig själv handla på Guds vägnar.



Det som man kan lära sig av Jesus, är hur viktigt han ansåg bönen var (inre meditation,en andakt = stillhet ,försjunknenhet, kontemplation).Nya Testamentet anknyter till Gamla Testamentet i sin syn på bönen

För Jesus spelade bönen (både den inre och den yttre bönen/meditation) en väsentlig roll .Den största kontakten med Gud var livshållningen med andra ord inställningen eller hans tankesätt inför Gud.

Troligen var Psaltaren hans bönbok framför andra liksom det var för andra judar på hans tid. Men Jesus gick ett steg längre än sina samtida och menade ,att bönen var inte en gärning man behagade Gud ,inte heller var bedjande något man skulle skryta med. (Matteus 6:1).Man behövde inte be långa böner för att vara säker på att Gud skulle höra ens bön

Jesus menade att det räckte med få ord ,eftersom Gud visst var den som bad behövde .För mig som Theravada Buddhist är bönen (meditationen) att vara i sitt inre tillsammans med en Gud (eller Buddha) eller det gudomliga/översinnliga tillståndet. Jag anser att tillbedjan (ära/hedra) är ett sätt man kan älska och vörda den inre stillheten och när man gör det då kan man uppleva ett gudomligt tillstånd (*Nirvana/nibbana*)

Fader vår och Bergspredikan

Den viktigaste bönen inom Kristendomen som förenar alla kristna kyrkor och samfund är Fader Vår. Nya Testamentet berättar att det var Jesus som lärde lärjungarna denna bön som man kan meditera på och bli inspirerad av. Även andra kristna mystiker som Thomas Merton ,Edith Stein och Simone Weil har låtit sig inspireras av Fader Vår.

Jesus uppmanade oss att be i hans namn. Som jag menar är ett sätt att komma till Gud (det gudomliga/översinnliga tillståndet).Det finns flera vägar att komma till dessa tillstånd och vara nära det vi kallar Gud ,för egentligen tror jag att det är samma tillstånd oavsett vilken religion eller metod man använder.



Bergspredikan är det tal som Jesus höll från ett berg enligt Matteus 5-7.Detta tal har gjort ett djupt intryck på mig och jag är övertygad om att de flesta Buddhister skulle dela min synpunkt när det gäller hans lära. Här beskriver Jesus Guds rike och sammanfattar mycket i sin lära .Här finns Fader Vår och den så kallade Gyllene Regeln. Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Mellan åtskilliga detaljer i Bergspredikan (och Kärlekens Lov – Första Korinter brevet nr 13) och i Buddhas förkunnelse finns inte en ringa överensstämmelser. Det gäller bland annat om den rätta livsföringen (steg 6 i den Ädla Åtta Faldiga Vägen) och om betydelsen att välja eller utveckla rätt tanke ,rätt ord och rätt handling och andlig koncentration/meditation.(som också ingår i den Ädla Åtta Faldiga Vägen).

Även om någon har överflöd på ägodelar ,så har han inte sitt liv i vad han äger materiellt .Jesus lär oss .Saliga är de renhjärtade ty de skall se Gud eller vad hjälper det om du äger hela världen men förlorar dig själv .Både Buddha och Jesus lär ut att man måste övervinna sin egoismen/begär och hatet mot sin nästa och ersätta okunskapen med visdom/insikter så man kan hitta frid i sitt sinne så att man kan hjälpa sin nästa eller tjäna världen. Det är det som gäller om man vill ta del av Guds rike (eller *Nirvana/nibbana*)

Några tankar om Buddha och Jesus

Både för Buddha och Jesus gäller allt som är av denna värld ,hur stor det än kan tyckas vara och hur mäktigt det än breder ut sig så är den underkastad föränderlighetens och förgänglighetens obönhörliga krav Det är också på grund av kärlek och medkänsla med levande varelser som både vänder sig till den enskilde och försöker vägleda honom/henne till ett bättre liv.

De gör det i uppfattningen att alla individer rymmer något som är gemensamt och som kan befrias och förenas i Gud eller *Nibbana/nirvana*. Då Jesus önskade överge världen då frestar djävulen honom med all dess makt och härlighet och dessutom med undfäendet av övernaturliga krafter. *Mara* frestar Buddha på liknande sätt (*Mara* menas en demon som frestade Buddha att avstå från uppvaknade.)

Dessutom frestas Buddha med att han kunde lika gärna kunde ingå i *Nirvana/nibbana* genast för att slipa den jordiska tillvaron med alla dessa problem, eftersom han redan hade nått den högsta insikten. Båda uppträder inför frestaren på liknande sätt. De avvisar honom eftersom de upplever det som sin högsta plikt att förkunna sanningen som de har upplevt och därmed kunna befria/frälsa människan från allt lidande.

Jesus uttrycker sig på samma sätt som Buddha skulle ha gjort skulle ha gjort. Han säger inne i människans sinne/hjärta utgår de onda tankarna .Hor ,mord ,svik ,tjuveri osv. Alla dessa onda ting utgår från människans sinne/hjärta och gör människan oren. Så därför är det viktigt att rena sitt sinne genom ett moraliskt levnadssätt och att utöva regelbunden meditation eller inre bön.



Jesus och Buddha säger att det rätta sinnelaget som leder till befrielse .Som det slutliga målet talar den ene om evigt liv i förening med Gud och den andre om en evig tillvaro i *Nirvana/nibbana* .Finns det egentligen någon skillnad ?

Både Buddha och Jesus tog stor hänsyn till åhörarnas föreställningsvärld och uppfattningsförmåga .Båda talar därför ofta i liknelser .De undvek beskrivningar av sådant som inte kunde förklaras .Båda yttrade att sanningen skulle göra dem fria .För både Buddha och Jesus gäller att religiösa erfarenheter (inre upplevelser genom meditation eller bön) utgör det högsta livet. Religion är därför inte något som man kan vid sidan om och taga fram när det passar. Båda förkunnade en livsåskådning som är grundad på en moralfilosofi ,meditation och rätt livsföring.

Jesus betraktade inte sig själv som Gud utan en människa som är övertygad om att hon bär med sig Gud som sin innersta kärna .Han utgick från samma centrala element (eller en Buddhanatur) finns hos alla människor och det var hans uppgift att ge kunskap om detta. Här finns en betydande likhet mellan Buddhas lära om Buddhanatur (som man lär ut i *Mahayana* Buddhism) i allt levande och om detta *Nirvana/nibbana* element befria oss från tillvarons hjul (*samsara* hjul)

Avslutning



Buddha förkunnar sitt budskap och vittnar om sin lära genom sin livsföring i en religiös och filosofisk tolerant präglad miljö .Jesus måste bevisa sin lära genom kamp ,bespottelse och död. Domen mot Jesus och hans död på korset blev ett uttryck för att han på tredje dagen uppstod från de döda och där han blev en symbol för att de onda hade besegrats och att förlåtelse och kärlekens filosofi vann

Men bådas budskap gick ut på ett och detsamma budskap. Nämligen att kärlek till sina medmänniskor (och allt annat liv).En väsentlig skillnad mellan Theravada Buddhism och Kristendomen är att Buddhismen är oberoende av Buddhas liv och kunde tänkas utan honom..

Det är hans lära *Dhamman/Dharma* som leder till befrielsen. Medan Kristendomen vilar på förklaringar om betydelse av Jesus födelse och död

Buddha och Jesus förkunnelse präglas av realism vad gäller synen på världen, dess individer och förhållanden .Båda genom syras av en optimistisk livssyn. Den ges uttryck i uppfattningen att det finns en väg bortom lidande genom frigörelse från personligheten ,dess band och begär och egoismen.

Skulle de idag ha sett annorlunda på världen ? Vad skulle Buddha ha sagt om utvecklingen i Asien .Vad skulle han ha sagt om Sri Lanka konflikten ?Vad skulle Jesus ha tänkt om det kristna Europa-Amerika med all dess tekniska och vetenskapliga framsteg ? Vad skulle Jesus ha sagt om Palestina/Israel konflikten ?

Skulle de med hänsyn till maktsträvande ,världsliga begär och individuell njutningslystnad, ha funnit världen mycket annorlunda efter 2000 respektive 2500 år sedan ?

Rev *Karunavajra (Dhammamitra)* Kröhnert 13/7.2004.

Denna artikel hade jag som ett föredrag för den Kristna Studentrörelsen i Lund hösten 2004 som jag höll i två gånger och som handlade om hur en Buddhist kunde se på Jesus. Intresset var stort minns jag.

Denna artikel var även publicerad i *Krissaren* (ett nyhetsbrev från Kristna Studentrörelsen i Sverige) nr 3 och nummer 4 år 2004. Jag hade också en replik i *Krissaren* nr 1.2005 som handlar om hur en Buddhist ser på Jesus där jag svarade prästen Wasserman hur jag såg på det hela.

Källor som jag använt

Chr Reventlov – Vad Buddha lärde.
Nya Testamentet.
Shantideva – En Bodhisattvas liv.
Philip Yancey – den Jesus jag aldrig har känt.
Philip Yancey – Med nådens öga.
Edmond.B.Szekely – Jesus ,essäisk mästare.
Knut A Jackobsen – Buddhismen.

Filmer som har inspirerat mig

The Passion of the Christ – av Mel Gibson.
Jesus av Nazaret.
Bibeln som handlar om Jesus.
Mara – Jesus mor.



Musik som har inspirerat mig.

Bob.Dylan – shot of love.
Bob.Dylan – Slow train coming.
The Passion of the Christ.
Leonard Cohen – ten New songs.
Georg Harrison – All things must pass.

Den 13 mars 2014 så uppgraderade och granskade vad jag hade skrivit för 10 år sedan. Jag har gjort ett par mindre förändringar i texten och lagt till några bilder ,men annars är allt som jag har skrivit innan för 10 år sedan.

Dietmar Dh Kröhnert.

Malmö 13 mars.2014.

Bilden är tagen i Chiang Mai /Thailand ,februari 2014 .

