

Juli 2008 i Klostret Wat Phra Sing.i Chiang Mai.

Jag sitter i klostret Wat Pra Sing dricker ett got kaffe och sitter under träden i den lilla parken som finns i det stora Klostret .Vad jag har hört så skall det finnas en Buddha staty i Wat Pra Sing som skall ha sitt ursprung i Sri Lanka .Andra har sagt till mig att den heter Phra Buddha Sing och att den skulle vara en av Thailands heligaste efter Smaragdbuddhan (som finns i Bangkok) har en historia som är fylld av mystik Den härrör troligen från 1200 talet och fördes hit från Sri Lanka till Chiang Mai av Rama 1 år 1795.

Ju mer jag är i Thailand desto mer lär jag mig .Jag har lärt mig att Therevadabuddhismen genomsyrar det religiösa livet i Thailand. Jag tror att omkring 90 procent av befolkningen är buddhister. Under Sukhothai (1200 talet) riket blev buddhismen statsreligion och idag hänger den buddhistiska tron starkt ihop med den nationella identiteten. Att vara Thailändare är att vara Buddhist. Thailändare tror att Buddhismen är en av de 3 krafterna som ger deras kungadöme sin styrka De andra 2 är monarkin och nationen. .Religiösa ritualer är integrerade i vardagen ,särskilt i form av samlade meriter. Buddhismen kom till Thailand 300 talet f.Kr. Och är baserad på gamla paliskrifter med Buddhas läror (Tripitaka)

När jag är här i Templet Wat Phra Sing,så kan man se att Munkväsendet, Sanghan har en mycket stark ställning i det thailändska samhället, och munkarna behandlas med respekt och vördnad av alla. Den uppfattning har jag fått .I Stor sett varje thailändsk man blir munk någon period i sitt liv .Handlingen uppfattas av många som en plikt mot föräldrarna, särskilt modern ,som ju själv inte kan bli munk. Och varje god son tar, om bara för några vecka på sig den gula saffransgula munkdräkten och rakar sitt huvud .Att ha varit munk ses som ett mognadstecken och kan vara en merit i yrkeslivet .Och inte bara där. Det finns något som heter religiös merit som är mycket viktigt i Thailand. Det är nyckeln till en förståelse av Buddhismens världssyn

Samlande av andliga meriter är ett mycket viktigt inslag i det religiösa kivet i Thailand .Det praktiseras av både munkar och lekmän och avspeglar en medvetenhet om att goda gärningar leder till positiva effekter som t.ex välgång ,antingen i den här tillvaron eller i nästa .Att samla andliga meriter är ett sätt att ta ansvar för sin egen karma .Som jag skrev innan att bli munk ,även för kortare tid (det gäller nog även för nunnorna) är främsta sättet att samla meriter och en hängiven buddhistmunk följer strikta regler. Vid vissa ritualer – t.ex. när munkarna mottar allmosor – växelverkar munkarnas och lekmännens tillvaro .Andra vardagshandlingar av lekmän kretsar runt det lokala templet ,som att man tillsammans smyckar en buddhistisk helgedom och därigenom stärka sammanhållningen .Hängivna lekmän mediterar och ber också framför sina privata altare.

Merit innebär förtjänst. Förtjänst betyder ungefär som jag har fått det förklarat att man visar ett erkännande, att ära någon, att öva sig på att visa sin goda sida, det har också med dygd att göra. Det har inget med att göra att skapa sig egen vinst eller profit. När man t.ex ber om att det skall gå bra med sin affär så har det inte med att göra att stoppa vinsten i egen ficka. Det är så att i Thailand har man inget socialt försäkringssystem som i Sverige. Du behöver inte arbeta här.....du får bidrag av staten ,i Thailand är det inte så. Om inte affären går bra så drabbas hela familjen .I Thailand får man inte betalt om man är sjuk .Det får man i Sverige. Så det är mycket vanligt att man har ett altare på arbetsplatser, där man offerar blommor rökelse ,ljus frukt och annat....

Världen är moralisk och lagbunden .Allt har sin orsak och allt har sin verkan. Här har jag fått lära mig att en ond handling följs av ett lidande ,medan en god handling ger ökad välmåga. Men att det är framför allt syftet eller avsikten som är det viktigaste om ens karma är bra eller dålig. Detta är lagen om Karma .Allt liv föds, dör och återföds i ett evigt kretslopp. Våra liv skiftar ,men vår karma följer oss ständigt .Allt vad man har tänkt sagt eller gjort dessa handlingar är bestående .Så det gäller att tänka ,säga och göra rätt.....och att tjäna sina medmänniskor och allt liv

.Att ge Dana innebär här. Visst handlar det om att ge gåvor och allmosor till munkarna. Men Dana är lika mycket som att ge vänlighet och generositet Till alla människor och liv. .För alla Thailändare är medvetna om och de får lära sig att våra handlingar återverkar idag ,imorgon eller när som helst i något av våra framtida liv .Varje dag så kan man följa en Buddhistisk kanal i TV med engelsk text och där kan man få lära sig en hel del om Buddhismen.

Buddha lärde hur man minskar lidande i livet och hur man skall arbeta för att nå nirvana, befrielsen från livet.....ja det totala utslocknandet .Och den väg Buddha lärde ut var de 4:a ädla sanningarna.....och det är den väg som jag anser vi alla borde gå.

Att bli munk eller att förse munkarna med mat när de om morgnarna kommer för att be om det utanför porten är goda handlingar som ger en religiös merit ,det är en god karma. Det är små steg på vägen mot nirvana .Klockan halv sex på morgonen i Bangkok, Thailands huvudstad är det redan mycket trafik och människor på gatan. efter morgonens puja (ceremoni ,andakt) går hundratals munkar tyst på Pindapata (tiggarsstråt).Över hela den stora staden väntar människor på munkarna med ris ,frukt, vatten och små paket med smakrik mat i bananblad .Alla lägger en offergåva (Dana) i skålarna, bugar och sätter ihop händerna till anjali hälsning.

Munkarna återvänder till sina tempel och människorna skyndar hem eller till affärer ,kontoret och fabriker för att börja dagens arbete. De har börjat dagen med en generös handling

En likande scen har jag också sett i Chiang Mai utanför templet Wat Pan Aun. Tidigt varje morgon väntar människorna tålmodigt att munkarna skall komma ut från templet i Wat Pan Aun. När munkarna kommer ,barfota med tiggarskålar och sänkt blick ,knäböjer människorna och lägger en offergåva i varje skål. Munkarna säger ingenting inget tack, eftersom buddhisterna anser att ge eller givande blir mer fullkomligt utan tack. Alla bugar som en gest av vördnad. Munkarna i de saffransgula mantlarna försvinner in i templet igen och människorna återvänder hem ,lyckliga över att ha bidragit till munkarnas enda mål om dagen. De får ju bara äta 2 gånger om dagen .En gång på morgonen och en gång klockan 12.00

Munken och nunnans huvuduppgift är att förvalta och förmedla läran. Munken och nunnan får mat av befolkningen som får kunskap som tack .Det är kunskapen om Buddhas lära som är mest värdefull .I Buddhismen är insikt och kunskap avgörande. Att sakna insikt och kunskap är den stora bristen, eller synden. Jag har också fått den uppfattningen när jag har pratat med thailändare att ge gåvor till munkarna är en plikt och i gengäld så lämnar munken ett visdoms ord.....

Jag har ofta tänkt på att thailändare i allmänhet vet inte så mycket om sin egen buddhismens intellektuella dimensioner .I själva verket är magi, andetro starka och Obuddhistiska element i thailändskt folketro .Religionen i Thailand är på så sätt mycket motsägelsefull .Men jag har lärt

mig att det ställer till större problem för västerländska religionsforskare och buddhister än vad det gör för thailändare själva.

Innan jag avslutar så vill jag nämna lite om Sanghan här i Wat Phra Sing. Sanghan är oerhört viktigt för den andliga utvecklingen. När Buddha predikade dharman så var det många människor som slog följe med Buddha som munkar (Bhikkhus) och senare också som nunnor s.k. (Bhikkhunis). Församlingen av munkar och nunnor kallades Sanghan. Själva ordet Sanghan betyder (många).

Medlemmarna i Sanghan levde ett enkelt liv. De kläde sig i enkla mantlar, åt endast ett mål om dagen av den mat som människor skänkte dem och önskade logi för natten. En uppsättning av regler sattes upp för att hjälpa medlemmarna i Sanghan att leva detta enkla liv och att undvika att vålla skada på människor eller miljö. Dessa regler som kallas Vinaya, följs ännu idag. Fler kom till efter Buddhadöd då Upali hade förtroendet inför det första rådsmötet Rajagrha att repetera klosersamfundets regler.

Under regnperioden kunde man inte resa och därför byggdes bostäder sk. Viharas, där de kunde bo, meditera och studera.

Templet Wat Phra Sing (Chiang Mai) juli 2008.

Böcker som jag har läst och använt här när jag har studerat och reflekterat är

Thailand – Första klass reseguider.

Das lexikon des Buddhismus.

Thai – lärobok för ny börjare.

Buddhismen – bonniers.

Sen får jag inte glömma alla mina vänner i Chiang Mai som har inspirerat mig.