



Lama Anagarika Govinda.

Lama Anagarika Govinda ( Ernst Lothar Hoffman), 1898 till 1985, var en av de stora medlarna mellan Österlandet och Västerlandet. Han var Buddhistisk lärd meditationsmästare och konstnär. Lama Govinda föddes i Tyskland i den tyska delstaten Sachsen Waldheim (Dresden) den 17 maj. 1898.

Han studerade filosofi ,religionsvetenskap och arkeologi i Freiburg, Neapel och Cagliari. Vid 30 års åldern blev han novis och student vid Buddhistiska kloster i Burma och Sri Lanka. Där fick han den gula mantel genom *Nyanatiloka Mahathera* och även namnet *Anagarika* (läs mer om det i länken om Lama Govinda och Theravada Buddhism) som betyder en hemlös. – Egentligen var han aldrig hemlös han hade inte lämnat alla sociala band och blivit en Theravada munk.....det kallas för *pabbajja* inom Theravada Buddhism.

Under andra världskriget internerades Lama Govinda i brittisk fångläger (fastän han var brittisk medborgare) i Indien, tillsammans med många andra buddhistiska munkar av tysk ursprung, vilka hade levt i kloster på Sri Lanka.

En som också var där var Heinrich Harrer som blev berömd för sin bok och filmen 7 år i Tibet .Efter krigets slut blev Lama Govinda indisk medborgare och stannade i Indien ,där han undervisade arkeologi och buddhistisk filosofi vid flera universitet.

Som representant för Theravada Buddhismen på Sri Lanka sändes Lama Govinda till en Buddhistisk konferens i Darjeeling/Indien .Där kom han ta djupa intryck av Tibetansk Buddhism (*Vajrayana/tantra*).Här mötte Lama Govinda och sin blivande Guru *Ven .Tomo Geshe Rinpoche*.

Inom *Vajrayana/tantra* fann Lama Govinda sin andliga hemvist, vilket ledde till vidsträckt forskningsresor till Tibet ,bland annat till *Tsaparang* ,kungarnas av *Guge* sedan länge glömda stad.



Dessa resor företog med sin livskamrat, *Anila Li Gotami Govinda*. Paret träffades på *Rabindranatah* Tagores universitet *Shantiniketan*. Utan henne hade Lama Govinda inte kunnat genomföra forskningsresan till *Tsaparang*. Hon var en känd indisk fotograf, och det blev hennes uppgift att fotografera mycket av den buddhistiska konsten i templen i *Tsaparang*.

För att få en hyllning av hennes storhet som fotograf så bör man köpa eller skaffa ett exemplar av *Tibet in Picture* av *Li Gotami Govinda* som består av två volymer och som kom ut 1979 på *Dharma Publishing* i USA.

Av sin tibetanske Guru, *Ven Tomo Geshe Rinpoche (Ngawang Kalzang)*, fick Lama Govinda i uppdrag att grunda en Buddhistisk gemenskap (samfund/sällskap) som oberoende av kön, ras, samhällsklass och nationalitet skulle göra människans i industrialismens tidevarv förtrogen med Buddhas lära och dess kunskap



*Ven. Tomo Geshe Rinpoche* hade en vision om en Buddhism inriktad på framtiden utan för mycket fixering vid traditionellt tänkande och fastklängande vid det förgångna. I *Maitreya*, den kommande Buddha, vars ankomst förkunnades redan av den historiske Buddha *Sakyamuni*, såg *Ven Tomo Geshe Rinpoche* i idealet för utövning av Buddhas lära i vår tid.

Ännu under *Ven Tomo Geshe Rinpoche* livstid grundade Lama Govinda den 14 oktober 1933 i Darjeeling den Buddhistiska gemenskapen **Arya Maitreya Mandala Orden – Vajrayana Sanghan** i enlighet med Guruns uppdrag.

Genom sitt personliga exempel har *Ven Tomo Geshe Rinpoche* ingjutit nytt liv och ideal och dess förverkligande genom inre utveckling som stöder sig på en djup meditativ devotional praxis (hängivenhet, självuppoffring). Man kan läsa om hans liv i boken, *De vita molnens väg* – av Lama Govinda.

Den västliga grenen grundades 1952 vid en samtidig ceremoni i Berlin i Tyskland och i *Sanchi* i Indien. Delegater från alla Buddhistiska länder deltog i ceremonin. Med tanke på de nämnda målsättningen visade det sig som särskilt fruktbarande att återgå till de väsentliga delarna i Vajrayana Buddhismens sista utveckling skede i Indien (omkring 800 -1000 år efk) såsom utgångspunkt för människan i vårt tid.

### **Lama Govinda böcker på Svenska.**

De vita molnens väg.  
Tankar om Buddhismen.

### **Lama Govinda böcker på Danska.**

Tibetansk Buddhisme.

### **Lama Govinda böcker finns också på engelska och tyska**

För mer information om det. Gå in på AMM:s hemsida som är  
[www.lama-govinda.de](http://www.lama-govinda.de)

För att få mera information om kurser och publikationer/böcker, kontakta :

Lama und Li Gotami Stiftung (AMM)  
Dr.Armin Gottman.  
Luitgardstrasse 14-18  
75177 Pforzheim.  
Tel & Fax 0049 (0)7231 – 5897447

### **Källor som jag har använt.**



[www.dhamma.se](http://www.dhamma.se)

[www.palikanon.de](http://www.palikanon.de)

Lama Govinda och *Theravada* Buddhism.

Detlef Schultze (Ven *Dharmavajra*) som har gett råd och information.

Sammanställt och utformat av.  
Dietmar Dh Kröhnert.

**Den 1 Maj 2001** så skrev jag ner detta som användes som Flygblad/information om Lama Govinda .Jag uppdaterade och granskade på nytt vad jag hade skrivit. Det blev klart den 31.Mars 2012.

### **Av Lama Govinda lärde jag mig två saker.**

- Man kan inte sätt pris på Buddhas lära.
- Det finns ingen fullkomlig lära/ideologi .Det Gudomliga/Buddhaskapet finns inte begrepp, böcker eller åsikter. Leta efter din egen fullkomlighet och du kommer att hitta allt.

**Dietmar Dh Kröhnert.**

Malmö.31.Mars.2012.

