

Magha Puja – Sanghadagen.

Den 14 februari 2009, så firade man *Magha Puja* i Wat Sanghabaramee i Trollenäs .Jag var där och även min vän Anders var där. Det är alltid skönt att komma tillbaka till sin *Sangha* i Sverige när man inte är i Thailand som har blivit mitt andra hemland.

Högtiden *Magha Puja* firas i Thailand och nu i Trollenäs till minne av en händelse som ägde rum tre månader innan Buddha trädde i slutligt nirvana. Då samlade Buddha 1250 *arhater* i Velunaklostret och angav de 227 levnadsreglerna för munkar, som ännu reciteras var fjortonde dag. Det är inte bara munkarna som recitera dessa 227 regler som kallas för *Uposatha* det gör även nunnorna. Nunnorna har 311 regler som de skall följa

Man reciterar även *Patimokkha* reglerna som är klosterns juridiska system. När jag pratade med DhammaThero om dessa 227 reglerna .Så undrade jag vilka av dessa 227 regler var svårast för honom. Då svarade han. Att det var första fyra som kallas för *Parajika* (det betyder nederlag). Dessa kränkningar av reglerna är så allvarliga att de leder till permanent uteslutning ur klostern. Munken reduceras till lekman.

Parajika kränkningarna är 1) Samlag 2) att stjäla 3) att döda en människa 4) att ljuga genom att hävda att man har nått djupa insikter om nirvana eller magiska förmågor som man inte har. Detta är de fyra allvarligaste överträdelseerna i den buddhistiska munkorden. Jag frågade DhammaThero hur är det med samlag. Han sa att det också var ett skäl för uteslutning och att det var begripligt ,eftersom celibatregeln är absolut för munkarnas vidkommande.

I *Vinayapitaka* som är en samling av regler för klostern. Första delen av *Tripitaka* skildras de omständigheter som ledde till att Buddha formulerade den fjärde *parajika* regeln. Här beskrivs en situation där den allmänna hungersnöden var svårt att be om allmosor.

En grupp av munkar samlades för att diskutera hur de i det besvärliga läge skulle få tag i mat .De bestämde sig för att ljuga för befolkningen om hur långt de alla kommit på vägen till nirvana och säga att det bland dem till och med fanns munkar som hade förvärvat alla de magiska förmågor. Då skulle befolkningen se det som en extra förtjänstfullt att ge mat till dem.

Här finns alltså ekonomiska motiv bakom påståendet om magiska förmågor .Efter att ha hört detta gav befolkningen ingen mat till sina egna släktingar ,men däremot till munkarna. När dessa munkar efter regnperioden gick för att träffa Buddha lade han märke till hur välnärda de var och frågade hur de hade undgått svält.

När Buddha hade fått svaret sade han att det vore bättre att få magen uppsprättad med kniv än att ljuga på detta sätt. Nu skulle munkarna på grund av lögnerna återfödas i helvetet och där uppleva ett ännu värre straff. Buddha förbinder dessa lögnare med stöld och kallar dem tjuvar den som ljugar om magiska förmågor för den värsta av alla tjuvar.

De 227 munkreglerna är ett system för självkontroll som de är förbundna med bekännelse .Den viktigaste ritualen i detta sammanhang är *Uposatha* ritualen .Denna ritual gör man två gånger i månaden (vid fullmåne och nymåne) som innebär att man reciterar munkreglerna. När en regel reciterats svarar munkarna med en tystnad om de inte har brutit mot regeln eller inte redan erkänt brott mot den.

Dessa sammankomster stärker klostersonskolans legitimitet genom *Sanghans* enighet får komma till uttryck. det inger även munkarna en känsla av gemenskap som en för alla och alla för en.

Uposatha är också en viktig högtid för lekmän som ofta ålägger sig extra regler under den här dagen och är extra noga att följa de fem etiska övningarna (eller jag ålägger mig). Dessa kan även omdefinieras så att lekmän följer munk tolkningen av dem, vilket betyder att lekmän kan leva i tillfälligt celibat, låta bli att äta kött och fisk samt att låta bli att äta efter klockan 12 på förmiddagen. Lekmän uppträder med andra ord tillfälligt som munkar.

Ja man skulle kunna skriva mycket om *Magha Pujan*. I Thailand och i Laos är detta en ljusets högtid. Under denna högtid läses *Vessantarajataka*, berättelsen om Buddhas tidigare liv på jorden då han utvecklade givandet av gåvor till fulländning. Det är där *Dana* uppstår. Att ge gåvor är en mycket viktig dimension av det buddhistiska religiösa livet..... Munkar och nunnorna är beroende av lekmän för att få kläder, mat och medicin och lekmännen får religiös belöning genom att ge dessa saker till munkarna och nunnorna.

När man firar *Magha Pujan* så gav Buddha dem en speciell predikan, av vilken den följande är en del.

Att inte göra vad som är ont,
Att göra det som är helt och hållet bra,
Att rena sitt eget hjärta.
Det är alla Buddhors lära.

När jag var och firade *Magha-Pujan* i Templet **Wat Sanghabaramee** så var det en social högtid som hyllar gemenskapen mellan alla som följer Buddhas lära. Eftersom jag försöker följa Buddhas lära så skaffade jag mig *Dharma* hjulet som jag kan fästa på min jacka. Jag köpte det av min vän Marie i Mandala affären i Malmö.

Dharma-hjulet symboliserar inom Buddhismen den åttafaldiga vägen mot upplysningen. Ekrarna i ett hjul samverkar för att hjulet ska kunna rulla framåt. På samma sätt är det med **rätt uppfattning, rätt förståelse, rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring, rätt ansträngning, rätt uppmärksamhet och rätt meditation** som tillsammans gör det möjligt för människan att nå upplysning och *nirvana*. Hjulet kallas för *Dharma-cakra*, som betyder lärans hjul.

När jag var i **Wat Sanghabaramee** och såg munkarna så var det ett par saker som dök upp i mitt minne. Så kom jag ihåg. När jag var i Burma 2005 så fick jag reda på av en munk. Att raka sitt huvud är en symbol för rening och att bära sitt religiösa samfundets dräkt så har man gjort en symbolisk markering. De har uppgivit sin individualitet och anammat en kollektiv identitet.

Jag tänkte också på det här med riset som man ger till munkarna här. Risets odlingscykel, som thailandarnas hälsa, välstånd och allmänna välfärd sedan urminnes tider varit beroende av, styrs av monsunregnet. Eftersom majoriteten av landets invånare är *chaona*, risbönder kan man säga att monsunen reglerar hela deras liv.

Detta återspeglas många av den thailändska folktrons föreställningar och sedvänjor. Man måste visa risgudinnan (eller Buddha) sin vördnad och respekt innan man brukar jorden, om man skall få en riktig bra skörd.

Risgrynen innehåller en ande (livsenergi) *Kwan* och planteras under regnperioden för att bli havande. det thailändska ordet för bevattning är *Chon Prathan* som betyder ungefär gåva av vatten. Ofta kan man se stående Buddha figurer med händerna neråt, när man reser i norra Thailand (som jag gärna vill ha men inte äger ännu). Den stående Buddha figuren med båda händerna pekar mot marken som man ber om regn. Risskörden är beroende av regn

När vi ger munkarna ris i templet innan klockan 12 som då är middag. Så är de inte för att tigga. Nu har jag insett att när munkarna går sin morgon runda i Thailand för att samla mat är de inte ute och tigger. Det ger människorna en chans att dela med sig av sitt överflöd och därmed att göra got

Jag har också upptäckt hur viktigt det är här i **Wat Sanghbaramee** och även i det vardagliga livet att samla meriter (*tham bun*). att göra gott helt enkelt. Det gör man bland annat genom att lämna donationer till templet, ge mat till munkarna, hålla andehus rena (om det finns några där) och vackra, meditera, lyssna på predikningarna och fästa guldblåd på Buddhastatyer.

Det räcker inte att göra gott en gång och tro att det är tillräckligt. Man måste hela tiden göra goda handlingar. Man samlar inte bara godhets poäng för detta liv, utan även för nästkommande. De thailändska buddhisterna har en praktisk och jordnära inställning till sin religion: man försöker göra så gott man kan.

Vad skall mer sägas om denna *Magha Puja* dagen? Jo att de invandrade buddhisterna lägger tyngdpunkten på att fira buddhistiska högtider och utföra karmabringande handlingar, kort uttryckt att göra goda handlingar.....som gåvor till munkarna.

För dessa buddhister handlar det mycket om att befinna sig i ett socialt sammanhang. Många kvinnor från Thailand som är gifta med svenska män får exempelvis nöjlighet att i templen träffas och umgås med andra kvinnor.

De som har koventerat till Buddhismen brukar utöva sin religion mer individualistiskt. De deltar i retreatar och meditationskurser för att på så sätt fördjupa sig i läran. Till dessa samlingar kommer inte de thailändska buddhisterna i samma uträkning. Jag har lärt mig mycket i **Wat Sanghabaramee** att buddhistiska traditioner är starkt färgade av det land religionen utövas i.....och att här i Sverige så är det min *Sangha*. Här trivs jag och vill utveckla mig mera andligt.

Malmö 14/2.2009.

Litteratur jag har använt.

Knut A Jacobsen – Buddhismen.
Buddhismen – utgiven av Bonniers 1995
Thailand – Första klass reseguider.
Britt-Marie Bergman – Att resa i Thailand.
Börge Ring – Religionskunskap
The Buddha rules – som jag har fått av Anders Hagström.

Sen vill jag inte glömma min vän Rev DhammaThero i Chiang Mai.....och alla mina vänner i **Wat Sanghabaramee** och **Thailand**