

Mina dagboksanteckningar i Loy Kratong, November 2010



Idag, måndagen den 22 november, är det sista dagen i Chiang Mai för firandet av *Loy Kratong*. Det är en mäktig upplevelse. Har firat i två dagar av tre.

Jag köpte en liten båt med orchidé-blommor, ljus samt rökelse och sen lade jag min mammas aska i båten och lät föra ut den i floden Ping River.

Jag rördes till tårar och det var en fantastisk känsla att säga adjö till min mamma. Vi har bägge startat ett nytt liv. Ja, man kan bara älska Thailand, för denna frälsning och nåd.

När askan spreds i Ping River (så upplevde jag)

Ett oupplösligt band lyste upp i denna flyktiga värld,
när mor och son tillbringade i Loy Kratong
hela natten tillsammans.....med att
uttömma sina tankar och kärlek för varandra.

Av min mor lärde jag mig ömhet och uppriktighet
och nu skall hennes aska skingras och spridas
av ljuset/rökelse och min väldoft
i floden Ping River.

När jag ser orchidé-blommorna i floden, så inser jag
hur lyckligt mitt liv har varit och att jag och min mamma
nu startar ett nytt liv som är bestämt att bära frukt.

Dietmar Dh Kröhnert,
Chiang Mai 22/11.2010.

När jag är här i Chiang Mai och upplever *Loy Kratong* så kan jag se hur gifta par lägger pengar i båten, som en symbol för att de startar ett nytt liv och de tillber Buddha att de skall få det ekonomiskt bra.



Eller så gör man som jag, man håller askan i båten som symbol att någon startar ett nytt liv. Liv och död hänger ihop. I bägge fallen så är det en symbol för att man startar ett nytt liv.

De vackra orchidé-blommorna visar det vackra i Buddha och pekar på förgänglighet och död. Stearinljuset pekar på att den Buddhistiska läran representerar ljuset i en mörk värld av okunnighet. Rökelsen symboliserar Buddhas överskridande/transcendent kvaliteter. Det kan också betyda människans Kamma/karma. Allt detta finns i båten (ljus, rökelse, blomma och min mors aska).

Men innan vi låter båten flyta i *Ping River* så ber May och jag en bön för min mor, och läser upp denna dikt som jag skrev den 30/06.2010.....tårarna kommer.

När min Mamma avled

Tack för all din kärlek och må vägen komma dig
till mötes.

Må du alltid ha medvind.
Må solen värma ditt ansikte.
Må regnet falla ner på din minneslund
din aska som finns i *Ping River*, Chiang Mai
och över din vackra trädgård.

Vi kommer att mötas igen.
Men innan vi möts må Buddhas kärlek, visdom och
nåd hålla dig i sin famn,
när du nu börjar ett nytt liv.

Dietmar Dh Kröhnert,
30/06.2010. (Värnamo)



Men innan jag kunde göra allt detta. Så blev min mammas aska välsignad både i Eslöv (*Wat Sanghabaramee*) och Chiang Mai (*Wat Phan On*), som en symbol för att min mor/jag hade slutit en enhet mellan Sverige och Thailand.

Himmel och jord är ett, allt är ett, det finns ingen dualism, allt är nu i balans. Jag kan nu äntligen känna sinnesro och harmoni, även jag har nu startat ett nytt liv.

Allt var förberett för att ära min Mor.

Dietmar Dh Kröhnert,
Chiang Mai 23/11.2010.

Av min Mammas död har jag lärt mig (vol. 2)

Människans liv är som morgonens dagg.
Världen är bara en rastplats.
Bara genom att ha dött träder man in i livet.
Det kommande livet är det som betyder allt.

(Så tror jag att en människa känner innan de skall dö om de har Cancer och att det inte finns någon återvändo).

Dietmar Dh Kröhnert,
Chiang Mai 24/11.2010.

Förgänglighetens Filosofi

Jag har förlorat mitt arbete.
Jag har förlorat en del vänner.
Jag har förlorat min dotter.
Jag har förlorat bägge mina föräldrar.

Men jag har ej förlorat balansen.
För jag vet vad jag vill ha och
vad jag vill göra.

Jag vill leva för ingenting,
men dö för någonting.
Det är bara att bestämma sig
när man vill börja på denna övning.

Jag vill börja idag,
och jag går ner på mina knän och tackar Buddha.
för att döden har blivit min bästa vän.

Dietmar Dh. Kröhnert,
Chiang Mai 25/11.2010, Templet *Wat Phan On*.

Och till sist så vill jag nämna att av mästaren **Bob Dylan** har jag lärt mig:

Har du ingenting, så har du ingenting att förlora.

Källor

Inspiration från Bob Dylans CD: Knocking on Heavens Door
(Framförda/spelade av Guns and Roses)

Bob Dylan – Live in the Air och Transmissions två CD av Dylan.

Knut A Jacobsen – Buddhismen
Albert Axell och Hiedeaki Kase – Kamikaze.
Thomas Louis och Tommy Lie – Samuraj.

Britt – Marie Bergman – Resa i Thailand
Yu Dan – Kinesisk visdom från hjärtat.

DVD filmen Rambo nummer 4:a



Dietmar Dh. Kröhnert,

Värnamo. den 30 juni.2010 skrev jag denna dikt när min Mamma avled.
Chiang Mai den 22 november till 25 november 2011 under *Loy Kratong* perioden.
Malmö 26/01.2012 som jag har sammanställt detta material och lagt upp på hemsidan.

Efterord.

När jag skrev dessa dikter och mina tankegångar från juni 2010 till 25 november så var jag nedstämd och deprimerad eftersom min mor hade gått bort 30 juni 2010. En bok som gav mig mycket tröst och uppmuntran var Kinesisk visdom från hjärtat.

Fastän jag hade släktingar och bekanta till min familj så var det jag som fick taga över ansvaret för begravningen, bo uppteckningen, att få huset och bilen sålt, och att advokaten följde min familjs testamente och vilja. Ingen i slakten hjälpte mig. Den svåraste uppgiften var utan tvekan att tömma huset på alla möbler och prylar. Det gick åt omkring nästan fem containers då jag tömde vinder, källaren och garaget. Alla möblerna och köksutrustningen och kläderna skänkte jag till Erikshjälpen i Värnamo.



Sen var jag också tvungen att sköta trädgården i omkring 4:a månader så att huset skulle bli lättare att sälja. Ja det var mycket på en gång. Jag hade min mammas bil och pendlade mellan Värnamo och Malmö

Den 7:e september så var det sista gången som jag sov över i mina föräldrars hus. När jag sålde bilen till Svenstigs i Värnamo (100 000 kr) så var det sista gången som jag sov över i Värnamo i hotellet Alpdalen.

Inte blev saken bättre. Att de som inte ens var på min fars eller min mammas begravning fick vara med och dela på arvet och det var inte lite pengar. 4 St av mina bekanta/släktingar från Hamburg fick 250000 kr var och en annan som bor i Stockholm fick 500 000 kr och jag kände en bitter avsmak och avsky till dem.

Jag förlorade också min dotter på grund av girigheten. Min mamma var inte ens begravd då börjar man prata om pengar, vem skall ha bilen osv.....ja jag skulle kunna skriva mer om det. Men jag vill lämna det bakom mig.

Det var en tuff och hård tid den 30 juni till 25 november 2010. Det som hjälpte mig att övervinna krisen var utan tvekan Buddhas lära och att jag skulle åka till Chiang Mai/Thailand. Jag visste nu sen jag hade förlorat mina föräldrar, min dotter och arbetet inom 1 år - att nu skulle jag börja ett nytt liv och startpunkten var i Chiang Mai november 2010.

All ära/heder och kärlek till mina föräldrar
Tack för att ni var mina föräldrar i 80 år.

Jag kommer aldrig att glömma er.
Ni kommer alltid vara en del av mig.



Dietmar Dh Kröhnert.

Malmö/Värnamo 29 april.2014.



Den 29:e April 2014 så uppgraderade och granskade vad jag hade skrivit för 4:a år sedan

.Jag har bara gjort ett par mindre förändringar i texten, men annars är allt som det var innan. Jag har också lagt till ett par bilder.