

Tipitaka – De tre korgarna

Buddha var en lysande organisatör som drog till sig duktiga lärjungar och stöttepelare. Vid hans död var den munkorden/sangha som han hade grundat en livskraftig institution. Buddha hade bestämt att *Dhamman* (hans lära) och klostersonfundets regler (*vinaya*) skulle vara munk/nunneordens ledare efter hans död.

I ett rådsmöte (543-542 f.kr) som ägde rum i staden *Rajagrha* bara några månader efter Buddhas död deltog omkring 500 munkar. Rådsmötets ordförande var *Kassapa*. Buddha hade ansett att munken *Ananda* hade bäst minne och mest kunskap om Suttor (tal av Buddha) och att munken *Upali* hade bäst överblick över klostersonfundets regler.

Rådet gav därför *Ananada* uppdraget att repetera Buddhas lära och *Upali* förtroendet att repetera klostersonfundets regler och normer. Det tog sju månader att recitera allt. Anledningen till att *Kassapa* tillkallade detta mötet var att han hade hört hur en munk som heter *Subhadda* hade känt förbittring över att följa alla de 227 regler som en munk skulle följa. Många munkar beklagade sig över att Buddha hade avlidit och var djupt bedrövade medan *Subhadda* kände mer eller mindre glädje för han hoppades på att det skulle bli ändringar nu.

När *Kassapa* hörde det så blev han orolig över att många munkar skulle bete sig som munken *Subhadda* och tolka *Dhamma* och *Vinaya* som de själva ville. För att undvika det så bestämde sig *Kassapa* att *Dhamman* måste skyddas och bevaras för eftervärlden. För detta ändamål så pratade han med Sanghan, fick dess godkännande och kallade 500 munkar (egentligen *Arahants*) att komma till *Rajagrha*. *Ananda* skulle ingå i det rådet, men det fanns ett villkor: att han skulle nå *nibbana*.



Man krävde att *Ananda* skulle ha uppnått eller blivit en *Arahant*. Vilket kan betyda ”en ärevördig”, en munk som har förverkligat *nibbana* med hjälp av Buddhas lära. Det är ett helighetsideal i Theravada-traditionen som också betyder att man har funnit vägen till upplysningen (kallas *ariya-puggala*). Och *Ananda* blev också upplyst innan rådsrådet började.

För mig är han mer känd för att han kunde övertala Buddha till att även kvinnorna kunde ingå i en *Sangha* och därmed så grundade Buddha en nunneorden, tack vare *Ananda*.

Allt som reciterades på rådsrådet kom att ingå i *Tipitaka* (de tre korgarna). De är nedtecknad på folkspråket *pali* till skillnad från det vi skulle kunna kalla för överklassens språk som då var Sanskrit i Indien. Efter rådsrådet i *Rajagrha* framstod Buddhismen som religion.

Det finns naturligtvis alla skäl att vara kritisk mot denna berättelse om de buddhistiska texternas ursprung. Många munkar i Indien som hade hört Buddha tala hann förmodligen inte fram till mötet i tid och vem vet, om de kanske förvägrades att vara med i det första rådsrådet. Redan efter Buddhas död så uppstod det konflikter i munkorden. Det var också en av anledningarna till att man höll ett rådsmöte.

Från muntlig recitation till skrift

Buddha framförde sitt budskap genom muntliga predikningar och samtal på ett språk som förstods av vanliga människor. Buddha själv efterlämnade inga skrifter. Hans lära upprätthölls och fortlevde baserat på muntlig tradition där man reciterade texterna.

Det var först i och med att Buddhismen spreds till Sri Lanka på 200 f.v.t. som den buddhistiska läran skrevs ned på palmblad på språket *pali*. Fastän fröet till dessa texter kan härledas från åren efter Buddhas död utvecklades texterna flera hundra år efter hans död (kanske 300 till 400 år).

Sedan nedtecknades *Tipitakan* också på engelska under 1880-talet i England av *Pali Text Society*.

Omkring 1893 så trycktes verket i bokform i Thailand på uppdrag av Kung *Chualalongkorn*. Denna utgåva donerade kungen till 260 bibliotek och institutioner världen över och den finns bland annat på universitetsbiblioteket i Uppsala och Lund samt vid Kungliga biblioteket. Så den thailändske kungen har bidragit med mycket för att sprida Buddhas lära.

Under det sjätte buddhistiska rådet 1954 i Burma så gjorde man en genomgripande översyn av *Tipitaka*. Man höll på mellan 1954 till 1956. Över 2500 theravada-munkar från hela Sydost-asien, Sri Lanka och Indien deltog i detta fleråriga arbete.

Den utgåva som då utarbetades kallades *The Pali Tipitaka of The Buddhist Era 2500 Great International Council Edition*. På grund av politiska omständigheter i Burma trycktes denna upplaga dock inte upp i en enhetlig och godkänd utgåva, men har i delar utgivits bland annat på thailändska, singalesiska, burmesiska och kambodjanska.

Tre minnesutgåvor 2005

Målsättningen för *Dhamma society Fund* är att sprida den nya utgåvan av *Tipitakan* till alla de institutioner som erhöll 1893 års utgåvan. Som ett första led har tre minnesutgåvor tryckts.

Den första överlämnades personligen av den thailändska prinsessan *Galyani Vadhana* (1923-2008, HKH Kung Bhumibols äldre syster) som var projektets beskyddarinna, till Sri Lankas President *Chandrika Bandaraneike Kumaratunga* den 6 mars i Colombo, Sri Lanka.

Den andra minnesutgåvan överlämnades till det thailändska folket den 15 augusti, 2005 med den thailändska konstitutionens domstol som formell mottagare.

Den tredje minnesutgåvan överräcktes en solig septemberdag i Uppsala till svenska folket för studier av Buddhas lära. Att det just blev Sverige som fick taga emot denna utgåva motiverades med att Sverige anses vara en fredsbevarande nation som värnar om frihet, miljö och rättvisa.

Gåvan är också ett bevis på de starka vänskapsbanden mellan Thailand och Sverige, vilka etablerades för mer än hundra år sedan då kung *Chulalongkorn* 1897 kom på stadsbesök och blev varmt mottagen av Oscar den 2:e för att besöka konst- och industri-utställningen i Stockholm.

Efter Stockholmsbesöket seglade den thailändske kungen norrut till Härnösand och vidare till Sollefteå. Efter en tågresä fortsatte de med häst och vagn till den lilla byn *Utanede* i Ragunda kommun, Jämtland som kungen blev mycket förtjust i.



På 1940 talet gavs en väg i trakten namnet *Kung Chulalongkorns väg* vilket en thailändsk danstrupp upptäckte 1992. Dansgruppen startade en insamling i Thailand för att bygga ett minnesmärke och Kung Chulalongkorns paviljong i *Utanede* invigdes 1999. Numera har paviljongen över 50.000 besökare varje år och den är det enda i sitt slag med kungens spira utanför Thailand.

Kanske var det inte så konstigt att Sverige fick denna minnesgåva *Tipitakan* eftersom Sverige har sådana fina band till Thailand och över en halv miljon svenskar åker till Thailand varje år. Att få denna hedersutgåva är naturligtvis en stor ära, men det innebär också ett ansvar. Att man förvaltar den väl och försöker förmedla dess innehåll.

Tipitaka – de tre korgarna, kapitel 2

De buddhistiska heliga skrifterna utgöres av en ofantlig mängd olika texter tillhörande olika traditioner. Närmare bestämt Theravada-, Mahayana- och den Tibetanska traditionen. Det händer att skolelever ofta frågar mig om Buddhisterna har någon Bibel. Jag brukar säga ”nej”. Om vi skulle räkna ihop alla skrifter som finns så skulle dessa texter fylla cirka 300 biblar. Så vilken skulle jag välja? Klart, jag som sysslar med Theravada skulle då säga *Tipitaka*. Men vilken bok? *Tipitakan* består av motsvarande 11 biblar...

Tipitaka - De tre korgarna



Inom den stora mängden av texter finns dock en samling som är grundläggande för flertalet buddhister och som kallas *Tipitaka* vilket betyder *De tre korgarna*. Tipitaka är främst Theravada-Buddhismens kanon. Men de andra traditionerna, som Mahayana och Vajrayana, har byggt vidare på dessa skrifter och tolkat dem på sitt sätt. Men jag anser, och många med mig, att det är *Tipitaka* som allmänt kan betecknas som den buddhistiska kanon (rättesnöre, regler).

Buddha efterlämnade inga skrifter så Buddhismen har ingen bibel i egentlig mening. Men alla årtusenden av visdom och insikter om tillvaron som upptecknats av Buddhas lärjungar är så omfattande att ett människoliv knappast räcker för att tränga in i den. Dessa buddhistiska texter är 11 gånger så långa som hela den kristna bibeln.

Historik

Före vår tideräknings början hade buddhistmunkar sammanställt de heliga skrifterna i tre korgar och gett dem auktoritet som Buddhas och hans närmaste lärjungars undervisning. Vid det första konciliumet i Rajagrha direkt efter Buddhas död, lär alla lärosatser som bevarats av munkarnas minne ha reciterats, och en urkanon utformades.

Lärjungarna *Ananda* och *Upali* och flera andra, som utantill behärskade dessa lärotal, kontrollerade och korrigerade dem genom sina muntliga recitationer, både de som gällde läran och som skulle samlas i *Sutta Pitaka* och det som gällde *Vinaya Pitaka*.

Efter flera schismer sammankallade kung *Asoka* på 200 före vår tidräkning ett nytt koncilium (den 3:e *Pataliputra*) och den första buddhistiska kanon, *Pali*-kanon kan ha fastställts då. Under mötet frågade *Asoka* ut munkarna om deras seder/regler. Han utslöt 600 000 munkar. Dessutom förklarade han att riktningen *Vibhajyavada*, den analytiska skolan var den sanna religion som Buddha hade predikat.

Palikanon är under alla omständigheterna en tidig indisk version av *Tipitaka*. Dessa texter var skrivna på magadhi som var Buddhas modersmål och var enligt nutida Buddhistisk uppfattning identisk med *Pali*.

Den ursprungliga betydelsen av ordet *pali* kan betyda = ”rad”, ”linje” eller ”kanon” och så kom det att betyda, den heliga kanons språk. Denna kanon är delad i tre samlingar som kallas för *Pitakas* eller korgar, därför att de är behållare som för den gamla traditionen vidare.

Delar av denna fanns också tidigt på *sanskrit*, härav namnvarianten *Tripitaka*. *Pali*-kanon har översatts från *Pali* till engelsk och utgetts av *Pali text Society* i London. Den består av 36 band. Inom Mahayana- och den Tibetanska Buddhismen finns också andra skrifter som fått kanonisk status. Jag tänker då på Diamantsuttran, Hjärtuttran, Lotussuttran och det finns fler.

Vinaya – pitaka

Normernas och rättesnörets korg som innehåller tre olika delar nämligen *Suttavibhanga*, *Khandhaka* och *Parivara*. Den innehåller utförliga regler för upptagande i munkorden, det är bestämmelserna för munkarnas liv, utförande av ceremonier samt regler för styrelsen av munkorden. Den första delen innehåller *patimokkha*-regler som är klostresamfundets juridiska system. Detta sätter gränser för klostresamfundet och anger straffen för överträdelser.

Den andra delen handlar i huvudsak om klostrets organisation, men även sådant som komplettera de två första delarna av *Vinaya-pitaka*.

Den tredje delen komplettera de två första delarna. Reglerna i *Vinaya* har inte bara en juridisk aspekt, utan de skall främja kritisk reflektion över egna handlingar. Där beskrivs även omständigheterna bakom Buddhas regler. Munkarna samlas var 14:e dag (vid fullmåne) för att recitera *patimokkha*-reglerna i en ritual kallad *uposatha*.

(*Vinaya pitaka* består av 6 band enligt *Pali Text Society*s utgåva)

Suttapitaka

Lärosatsernas- eller samtalens korg, där Buddhas yttranden är samlade. Ordet *sutta* kan betyda *ledtrådar* eller *lärotal*. Det kan också betyda ett kompendium (kortfattad handbok) av aforismer. Hopsatta som nyckeltankar till allehanda större ämne som skall skärskådas. De är uppdelade i fem *Nikayas* eller samlingar.

Man kan säga att *Sutta-pitaka* är i huvudsak samlingar av Buddhas tal och andra historier om Buddhas liv. Varje *sutta* börjat med orden: ”Sålunda har jag hört”, det kommer sig av att suttorna reciterades inför ett rådsmöte och när de reciterades så började personen med att säga att detta hade hörts från Buddha.

Vissa Suttor synes dock ha tillkommit av lärda munkar och nunnor som levde även efter Buddhas död.

De tidiga buddhistmunkar kallas ofta *Sravakas*, det betyder de som hör/lyssnar. Dessa munkar fäste stor vikt vid just det auditiva (och även andliga hörsel-upplevelser. Man kan säga att den tidiga Buddhismen lade stor vikt vid hörseln).

(*Suttapitaka* utgör tillsammans 36 band enligt Pali Text Society utgåva)

Digha-nikaya: De långa samtalen

Den mest omtalade *Suttan* bland dessa verk är *Satipatthana Suttan*, som förutom en omfattande analys av individen även presenterar olika typer av meditation.

Dessa långa samtal behandlar även Buddhas sista dagar och död. Samlingen består av 34 suttor ordnade i tre verk (band 6-8). Uppdelningen i band beror också på vilken utgåva man har (tysk, engelsk etc).

Majjhima-nikaya: De medellånga samtalen

Denna samling består av 152 suttor ordnade i tre verk (band 9 -11). Det sägs att 97 av dessa *suttorna* härstammar från *Sariputta* som var en av Buddhas favoritelever. I dessa samtal presenteras idéerna om det väsentliga i att se och förstå nibbana som den absoluta sanningen, *anatta*-begreppet (icke-jaget) och olika typer av meditation.

Samyutta-nikaya: De likartade samtalen

Denna samling består av 7762 suttor i 56 sektioner. Dessa suttor är grupperade efter innehåll, såsom den betingade orsakskedjan (*Paticcasamuppada*), de fem aggregaten (*khandas*), *anatta*-begreppet (icke-jaget). Buddhas första predikan är inkluderad i dessa samtal.

Anguttara-nikaya: De numrerade samtalen

Denna samling består av 9557 suttor ordade i elva verk (band 15 till 17). Dessa suttor är inte ordnade efter ämnesområden utan efter ett numeriskt system. Den berömda *Kalama-suttan* finns här.

Khuddaka-nikaya: De korta samtalen

Förutom dessa samlingar av suttor så omfattar även *Sutta-pitaka* ett antal texter av varierande innehåll. Till exempel *Khuddakha-nikaya* som anses ha stöd i Buddhas ord. Denna samling består av drygt 15 texter och har givits ut av Pali Text Society i 20 band. Där finns den kända *Dhammapada* som innehåller verser av huvudsakligen etisk karaktär.

Här finns även *Theragatha* och *Therigatha* som innehåller mycket vackra dikter vari det berättas om hur tidiga munkar och nunnor omvände sig till Buddhas lära och blev upplysta. Här finns *Jataka*-berättelserna om Buddhas tidigare liv, som är en samling historier om hans tidigare liv baserade på indiska legender.

Texterna till denna samling godtas inte som autentiska av alla skolorna, men många av dessa texter har en folklig karaktär och som har varit viktiga för spridandet av Buddhismen. Hela *Sutta-pitaka* (samtalens korg) har utgivits av Pali Text Society i 36 band.

Abhidhamma-pitaka

Abhidhammapitaka nämndes inte i *Vinaya-pitakas* beskrivning av det första rådsmöte i *Rajgrha*. Det är förmodligen ett tecken på att den är en senare samling. I andra texter beskrivs hur även *Abhidhamma* reciterades på det första rådsmötet. Många buddhister godtar den som Buddhas ord, men inte alla.

Abhidhamma är uppdelad i 7 texter och 13 band enligt Pali Text Sociteys utgåva. Den behandlar teorin om den individuella varelsen, vår psykologi och etik samt olika principer om verkligheten och dess fenomen. *Abhidhamma* består av består av 40 verk (band 29 – 40).

Genom denna kunskapsteori söker *Abhidhamma* få oss att förstå den buddhistiska vägen, vilken syftar till att främja ett positivt och balanserat sinne. Med detta som bas kan vi övervinna hat, egoism och okunnighet/självbedrägeri. När detta har uppnåtts kan vi nå nibbana.

Andra texter

Flera viktiga texter i Theravada-traditionen författades kort tid efter det att *Tipitaka* hade inlemmats i kanonen. Dessa texter åtnjuter ofta en stor auktoritet och popularitet.

Den mest kända är dem är *Milinda-panha*, (Milindas frågor) som i Burma har tagits med i *Khuddaka-nikaya*. Det är en buddhistisk text som är från cirka 100 f.kr. Den ingår i den burmesiska upplagan av *palikanon* men finns inte i den thailändska eller srilankesiska versionen.

Boken behandlar en dialog där den indo-grekiska kung Milinda av Baktrien, som regerade där cirka 200 f. Kr, ställer frågor om Buddhismen till den vise munken Nagasena.

Visuddhimagga (vägen till rening/renhet) är en annan bok skriven av *Buddhaghosa* som levde på 400-talet efter kr. Hans bok och tänkande har haft en mycket stor betydelse och inflytande på Theravada-Buddhismen. *Buddhaghosa* avfärdade idén om en personlig och odödlig själ och betonade det centrala i att hålla sig till de fyra ädla sanningarna.

En annan viktig punkt för *Buddhaghosa* var att betona skillnaden mellan nibbana i sig och vägen till *nibbana*. Han menade att man kan beskriva vägen men inte själva destinationen. *Nibbana* i sig själv kan man inte säga någonting om.

Källor

Lisbeth Larsson – Buddhismen Nu. Nr 4:a 2005.

Britt-Marie Bergman – Resa i Thailand.

Tipitaka – kopierat från ett skolhäfte.

De tre korgarna (en kort beskrivning) som jag skrev våren 2004 men som jag har uppdaterat och skrivit om vissa delar i texten den 6/10.2011.

Knut A. Jacobsen – Buddhismen.

Ven. Nyanatiloka – Buddhistisk ordbok (på tyska, finns även på engelska)

Länkar som jag har använt:

www.wikipedia.org

www.palitext.com

Dietmar Dh. Kröhnert,

Malmö 6/10-2011.