



Verksamhets Berättelser 1993 till 1997.

En dag så kom skilsmässan in i mitt liv 1993 och två år sedan så avled min bästa vän endast 45 år gammal (1995 i cancer) .Det var en period som jag upplevde av mycket sorg och lidande, ja det var en deprimerande tid. Men samtidigt var det början till en vändpunkt i mitt liv.

Den 15 maj 1993 så lämnade/flyttade min fru från Rundelsgatan/Caroli City och det var början till slutet för henne och mig. Jag lyssnar på Fleetwood Mac live och dricker Whiskey och tycker synd om mig själv .Men hur man än vrider så tyckte vi bägge att vi ändå hade haft 12 fina år tillsammans. Jag ville inte skiljas från henne ,men hon ville lämna mig och man kan utan tvekan säga att de kommande åren började en förvirringens och lidandets period.

Under denna tid så trodde jag att det var Scientologin som skulle vara min räddning .Eftersom jag hade sysslat med det i 7 år ,från 1973 till 1979/1980 Tog kontakt med dem här i Malmö och även med de i Hamburg. Men tack och lov så insåg jag, att det var inte där som jag skulle kunna bli fri från mitt lidande.

Det började av en slump att jag hittade en bok på ett antikvariat som heter. Den oändliga visheten – råd för ett gott liv av Dalai Lama.I samma veva fick jag tag på en annan bok skriven av Anna Bornstein, som heter Dalai Lama och den Buddhistiska vägen. Dessa två böcker upptäckte jag 1995.

När jag läste dessa två böcker så insåg jag. Att jag behövde en lärare/handledare som kunde undervisa mig Buddhas lära. Det tog mig omkring 3 år innan jag hittade en kompetent lärare Det blev Detlef Schultze (*Ven.Dharmavajra* från AMM)



När jag läste dessa två böcker så förstod jag att det fanns en väg ut ur lidandet ,att det fanns en lösning ur denna djupa depression som jag då var i 1993 till 1995 och det gav mig hopp och glädje.

Jag insåg också att jag behövde någon eller vara med en *Sangha* eller en grupp som kunde lära ut de 4:a ädla sanningen till mig. Som kunde lära mig hur man praktiserar regelbunden meditation.

Så jag besökte olika Lamor i Köpenhamn (Lama Ole Nydhal) och Tibetisches Zentrum i Hamburg (*Geshe Thubten Ngawang*) men dessa två buddhistiska grupper var inte riktigt min grej och det kändes inte riktigt rätt att vara med där.

Den 18.januari.1995 så tog jag kontakt och besökte jag Lama Ole Nydal (*Karma Kadjy* skolen på svanemöllevej i Köpenhamn)



Våren 1995 Sydsvenska Dagbladet intervjuade mig om min syn och upplevelse på skilsmässor och hur man kunde övervinna dem, intervjun gjordes utanför min arbetsplats i Lund.

Den 29/6.1995 – så kallar jag mig för *Devatas* .Jag vet inte var jag tog namnet. Kanske var det från det tyska Buddhistiska lexikonet där ordet *Deva* betyder himmelska varelsernas värld ,kanske har det med det att göra att jag sökte det gudomliga tillståndet i sinnet. Att jag sökte efter lyckan och det kunde man bara få om man blev upplyst så att man kunde övervinna sitt lidande och bli fri från det.

Den 15 maj.1995 då såg jag Dalai Lama i KB.Hallen i Köpenhamn tillsammans med mina vänner från Föreningen Malmö Buddhist Centrum .Det var mycket givande. Jag minns speciellt boken som jag då läste. Dalai Lama – Om livet och döden.

Den 25 januari.1996.På min födelsedag så tillägnar jag denna bok (Dalai Lama – vishetens öga) till min stora kärlek Krister .Utan Kristers död/kärlek så hade jag inte vaknat upp och tagit emot Buddhismens filosofi .Jag kommer alltid att stå i stor tacksamhetsskuld till honom. .Utan hans kärlek/död så hade jag aldrig blivit Buddhist.

Den 16 mars 1996 så hade jag en artikel/insändare i Skånska Dagbladet som handlade om att Döden inte har något slut och den var tillägnad min stora kärlek/vän – Krister Lundström



Den 6/10.1997.- Den dagen så tog jag tillflykt hos Buddhismen och fick namnet *Dharmamitra*. Tillflykten gjorde jag hos min andlige lärare *Ven.Dharmavjra* – (Detlef Schultze).Minnesmusiken är John McLaughlin – The best of och mitt gamla namn *Devatas* som jag hade använt sen 29/6.1995 fanns inte mer i mitt liv

Jag skänkte denna dag en extra tanke till Krister Lundström. Utan hans död/kärlek så skulle jag inte ha blivit Buddhist .Jag tänkte speciellt när han dog i mina armar i sjukhuset i Malmö den 19 juni.1995.....

Av en slump så kom jag i kontakt med Föreningen Malmö Buddhist Centrum våren 1995 (som upplöstes ,april 2006) som kom att betyda mycket i mitt liv och genom dem så kom jag i kontakt med min första lärare (Ven.*Dharmavajra* – Detlef Schultze) och AMM som hade grundats av *Lama Govinda* .Det var hösten 1995 och två år senare så tog jag tillflykt hos honom och blev därmed medlem i *Arya Maitreya Mandala Orden – Vajrayana Sangha*.

Jag har varit ordförande i Föreningen Malmö Buddhist centrum från 1998 till 2003.Den 6/10.1997 så tog jag tillflykt till Buddhismen inom AMM (*Arya Maitreya Mandala orden – Vajrayana Sanghan*) genom Ven.*Dharmavajra*. Han gav mig namnet *Dharmamitra*



När Dalai Lama var i Lund år 2001 den 16:e april så hade jag äran att få träffa honom på en audiens eftersom jag var ordförande i Föreningen Malmö Buddhist Centrum. Den dagen kände jag att en dröm hade gått i uppfyllelse.

Då var jag en stor anhängare av Dalai Lama och allt som hade med tantra/vajrayana och naturligtvis allt som hade med Tibet att göra.

Året 1997 så hade jag två insändare/artiklar om Dalai Lama och Tibet och två om Vegetarismen i Sydsvenska Dagbladet.

Den **12:e Juli 2013** så uppgraderade och granskade jag verksamhetsberättelsen mellan 1993 till 1997 och lade till ett par bilder .Jag har inte gjort några större förändringar

.Iden med att skriva verksamhets berättelser kom när jag blev medlem i AMM/Govinda .För ville man bli medlem i AMM och även bli en lärare en dag, så var man tvungen att skriva ner vad man gjorde inom Buddhismen. Jag började med att skriva ner mina aktiviteter någon gång hösten 1999,för året därpå så skulle jag bli en Ordens kandidat för AMM/Govinda.

Dietmar Dh Kröhnert.

Malmö 12:e Juli.2013

.Bilderna togs i Hamburg 7:e juli.2013.När jag besökte det Thailändska templet *Wat Buddhaharami* i Hamburg. Där jag studerade ,mediterade och reflekterade över de 4:a ädla sanningarna.

