



### Verksamhets berättelser för 1998.

**Den 15 mars** så blev jag vald till ordförande i Föreningen Malmö Buddhistcentrum ,mötet var hemma hos *Ven.Dhammavarja* (Detlef Schultze)



**Den 23 juli** så träffade jag Ole Nydal i Köpenhamn och besökte *Karma Kaddiy* gruppen på Svanne Mölle vägen. Om jag inte minns fel så träffade jag Ole Nydal ett par gånger mellan 1995 till 1998 och var ett tag aktiv i gruppen. (*karma Kadiuy*), där jag lyssnade på hans föredrag och i ett par år så hade jag *Karmapas* mantrat som jag reciterade varje dag till min meditation.

Jag hade alltid med mitt bönehäften i många år vart jag än gick. Jag läste även Ole Nydals böcker som både fanns på tyska och svenska.....Lama Ole Nydal var ett par år min lärare eller någon form av mentor.



**Den 27 juli.** Så träffade jag Lama Geshe Thubten Ngawang i deras kloster i Herman Balkstrasse i Hamburg .Han tillhörde *Gelupa* skolan. Jag har alltid trivs bra i deras kloster. När jag var i Hamburg 1995 till 1998 så brukade jag deras kloster ,lyssnade på föredrag ,köpte böcker ,radband osv.....Ett tag så trodde jag att han skulle bli min lärare. Men ödet ville annorlunda.

När jag träffade Ragna/Helena hösten 1994 så hade hon en dotter som jag kände stor samhörighet. När jag visade ett kort på henne och frågade honom om hon kunde ha varit min dotter i förra livet

.Så svarade han ja – att det var min dotter (han hade ställt ett horoskop på henne och mig).Jag trodde på honom när han sa att hon var min dotter från förra livet.

**Den 10 oktober** så hjälpte jag 10 elever i Heleneholms Gymnasium i ett arbete som handlade om Dharma/Buddhismen .De fick tips av min dotter att jag var Buddhist och att jag var aktiv i Föreningen Malmö Buddhist Centrum.

**Året 1998** så hade jag en artikel/insändare. om Dalai Lama i Arbetet hade även 4 artiklar/insändare som handlade om Buddhismen i Sydsvenska Dagbladet.

**Dietmar Dh Kröhnert.**

Malmö 29:e Juli.2013



.Bildens togs i Hamburg 7:e juli.2013.När jag besökte det Thailändska templet Wat *Buddhabharami* i Hamburg.

Där jag studerade ,mediterade och reflekterade över de 4:a ädla sanningarna.