



Verksamhets berättelser för 2013.

Den 7 januari sa hade jag äran att bli inskriven i det Buddhistiska Universitetet i Chiang Mai. Det innebär att jag har tillgång till alla *Tiptitakas* och alla böcker som Pali society har givit ut. Sen finns det ju 1000 tals andra böcker om Buddhism. Jag har även tillgång till Internet. Det kostade mig 320 bath (71 kr). Här finns god vegetarisk mat, gott kaffe. Man kan träffa munkar och pratar med dem och om man vill så kan man också gå på *Vipassana* kurser. Här trivs jag. Det Buddhistiska Universitetet ligger i *Wat Suan Dok*.

Den 21 februari efter två månader i det Buddhistiska Universitetet sa hade jag äran att få taga till flykt till de tre juvelerna inom Theravada/Thailand traditionen. Den som skall leda ceremonin är *Phra Maha Sompang*.

Jag har haft **32 meditations** träffar hemma hos mig. Mina meditationers träffar grundar sig på Theravada Buddhistisk meditation.....och hur man lär sig att stilla sitt sinne genom att stanna upp. Jag informera om *Dhamman* som Buddha lärde ut och om de 4:a ädla sanningarna som man kan lära sig i Thailand, Laos, Burma, Kambodja och Sri Lanka. Syftet med meditations träffarna är att sprida ut Buddhas lära.

Har varit ute hos *Wat Sanghabaramee* som ligger utanför Eslöv **16 gånger**

Den 27:e februari – så hade jag två skolelever från Eslöv som intervjuade/fotograferade mig och ville veta om hur Buddhism såg på olika saker som ,sprit se x,krig osv



Den 11 mars så hade jag med Sensus hjälp bjudit in Katarina Plank (forskare vid Göteborgs Universitet). Som höll ett föredrag om Brinnande Buddhister föredrag om Tibetaner som sätter eld på sig själv och vad som ligger bakom dessa självmord och dess historia. Hela föredraget var Dana baserat .Tobias hjälpe mig och gjorde även affischen till föredraget.

Den 7 mars till den 28 mars så hade jag en studiecirkel för Sensus om Theravada Buddhistisk och *Vipassana* meditation. Vi var två grupper sammanlagt 17 st. Vi träffas tre gånger hemma hos mig med 3 timmar pass. Som avslutning så åker vi till templet *Wat Sanghabaramee* utanför Eslöv .Kursen varar omkring 12 till 15 timmar med besöket i *Wat Sanghabaramee*. Vi var igenomsnitt 8 personer. 3-4 i varje grupp. Min vän och bisittare Tobias Heed. Var med mig nu och det kändes bra.

Den 7:e april till den 28:e april så hade jag en studiecirkel för Sensus om Theravada Buddhistisk och *Vipassana* meditation. Det var första gången som jag hade en grupp till efter det att jag har haft en kurser i mars månad.. Vi träffas tre gånger hemma hos mig med 3 timmar pass. Som avslutning så åker vi till templet *Wat Sanghabaramee* utanför Eslöv .Kursen varar omkring 12 till 15 timmar med besöket i *Wat Sanghabaramee*. Vi var igenomsnitt 7 personer. Min vän och bisittare Tobias Heed var med mig nu och det kändes bra.

Den 13 april så var Tobias, Anders och jag uppe i det Thailändska templet *Wat Sanghabaramee* och firade *Songkran* (Ny Års Afton).Det kom över 1000 personer till templet. Det var som alltid mycket roligt att åka dit. Varje gång som jag upplever *Songkran* i Sverige med så mycket människor ,så tänker jag på vilken stark folkrörelse det kan bli.

21:e maj så hade jag föredrag/föreläsning för 6 olika klasser i Svaleboskolan i Veberöd .Det började klockan 08.15 till 14.15.Eleverna var från 14 till 16 år Min vän/bisittare Tobias Heed var med och hjälpte mig.

Den 25 :e maj så firade vi *Vesak* i *Wat Sanghabaramee*.Jag var där tillsammans med min vän Anders och Björn. Ja det är alltid roligt att vara där. Det kom omkring 250 personer .Det är härligt att uppleva den Thailändska atmosfären i Eslöv .Ett bra sätt att vara där man längtar till Thailand. *Vesak* är en stor högtid inom Theravada. Då firar man på samma dag Buddhas födelse, upplysning och död .När jag var där i Eslöv så tänkte jag ,att en dag så skall jag fira det i Thailand.



Den 15 juni till omkring den 25 juni så strukturerade och ändrade Tobias Heed min hemsida .Jag tycker att det blev mycket bra och hemsidan passar nu mycket bättre med min egen profil efter som jag har tagit tillflykt till Theravada Buddhismen.

Den 23 juni så var jag med mina vänner i *Wat Sanghabaramee* i Eslöv och där köpte/Dana jag en Buddha staty för 2000 kr .Det var Buddha symbolen som har med givande att göra.



Jag hade en annan på mitt altare innan som jag troligen hade köpt på Sök och Fin (eller någon annanstans),

så den nya passar bättre på mitt altare För den är en symbol för Dana och att den kommer från *Wat Sanghabaramee/Eslöv* och den är även välsignad av munken *Phra Tongchai*

Den 9 september så skickade jag ett brev till *AMM/Govinda* översatt från svenska till engelska (Tobias hjälpte mig med översättningen) till den nye ledaren Dr.Volker Zotz där jag meddelade honom att jag ville lämna *AMM/Govinda* en gång för alla. Jag hade inget intresse längre för Vajrayana/Tantra eftersom jag har tagit tillflykt till en annan tradition numera som är Theravada numera. .Man kan säga att jag lämnade *AMM/Govinda* sommaren 2007 då jag lät min titel vilande och skulle så förbli i över 5 år som jag hade kommit överens med den andre ledaren *Asanga*



Den 23 september Ja det känns tungt men samtidigt så är det bara att lyfta på hatten och säga Grattis till Tobias eftersom han skall bli munk i England i *Amaravati* .Vi har haft ett fantastiskt samarbete under dessa 4 eller 5 år vi har träffats.

Han har hjälpt mig med mina studiecirklar i Sensus där han har varit bisittare,har hjälpt mig när jag har haft mina föredrag/föreläsningar om *Dhamma* i olika skolor .Var alltid med på mina Torsdags meditationer och han har gjort ett kanonarbete med min hemsida Den har verkligen blivit bra.

Vi har verkligen påverkat varandra, det har varit som far och son, eller som Sherlock Holmes och doktor Watson. Vem som är den ena eller den andra vet jag ej Vi har varit ett bra team. Det jag lärde mig av honom och insåg hur viktigt *Nekhamma* är.Jag upptäckte det (eller vaknade upp) när jag först hade gjort ett besök hos *Dhammananda Bhikkhuni* i *Songdhammakalayani* och sedan hos Tobias Heed i *Wat Marp Jahn* under februari månad 2012 när jag då var i Thailand. Jag kan bara önska Tobias lycka till och jag hoppas vi syns nästa år i England i *Amaravani*

Den 13:e oktober till 3:e november så hade jag en studiecirkel för Sensus om Theravada Buddhistisk och *Vipassana* meditation. Vi var två grupper sammanlagt 17 st. Vi träffas tre gånger hemma hos mig med 3 timmar pass. Som avslutning så åker vi till templet *Wat Sanghabaramee* utanför Eslöv .Kursen varar omkring 12 till 15 timmar med besöket i *Wat Sanghabaramee*. Vi var igenomsnitt 8 personer. 3-4 i varje grupp. Min vän och bisittare Tobias Heed. Var inte med nu och det kändes konstigt. Det var en lång arbetsdag 7 timmar.

Den 18:e oktober så hade jag en skolgrupp från Backaskolan i Malmö där Ida Akinmarin ledde gruppen (med sin lärare).De frågade mig (och filmade mig) om hur en Theravada Buddhist så på själen, om vi hade någon själ osv.....

Den 24:e oktober så hade jag en förening/grupp som heter Round Table i Malmö där jag skulle hålla en föreläsning/föredrag om Buddhas lära hemma hos mig. Det kom 6 st (av 10).Jag höll föredraget och sen fick jag en hel del frågor Det tog två timmar och för det fick jag 600 kr i Dana Kontakt man var Patrik Kerlma.

Den 24:e november så åker jag tillbaka till Thailand/Chiang Mai .Där skall jag vara i tre månader och studera i det Buddhistiska Universitetet i *Wat Suan Dok* .Jag skall studera *Paticcasamutpada*,de 37 förutsättningar för att nå upplysningen (*Bodhipakkhiya Dhamma*) och de 22 *Indriya* (de 22 fenomenlogiska Fakulteter)

Den 7 december sa åkte jag ut till *Wat Doi Saket* for att besöka templet och se om min gamle mästare *Ven.Som Young* var dar.Men det var han inte. Däremot så var jag med på en efter middags meditation kombinerad med gående meditation. Jag lärde mig ett nytt sätt när det gäller gående meditation



Den 31:e så firade jag Ny Års afton i mitt tempel *Wat Phan On* ,som var fullt med människor .Fick välsignelser av munkarna och även av Abboten,där han även knöt ett vit band i var högra hand efter det att vi har fatt våran välsignelse

.Precis som förra året. Fick även en kalender for 2014.Men efter som jag redan hade fått en kalender av *Wat Suan Dok* sa skänkte jag bort den andre till en av mina vänner

Innan jag åkte tillbaka Malmö/Sverige så ställde jag min glas Buddha *Mettaya* framför den stora *Mettaya* Buddha i mitt tempel *Wat Phan On* .Det var den 23/02.2014.

Ja det var allt för i år.

Dietmar.Dh Krohnert.

Chiang Mai.- Ny Års Afton 2013 i *Wat Phan On*.

Denna bild tog jag i februari 2014 i Chiang Mai./Thailand.



