



NAMO AMITABHA

Verksamhetsberättelse år 2002.

Jag har haft **11 sangha** träffar i år. De alla är nere i Kungsgatan 16 i NBV:s lokaler. Det är en buddhistisk andakt ,meditation och socialt umgänge i genomsnitt så kommer det 1 till 4 personer. Syftet med Sangha träffarna är att man skall kunna stanna upp och försöka att meditera så att man kommer i kontakt med stillheten och tystnaden.....att det finns ett alternativ till denna värld.....

Jag hade **11 enskilda** samtal med en var det 9 gånger eftersom det hade med hennes mans död att göra. Försökte hjälpa henne så gott jag kunde i hennes bedrövelse Vi mediterade också tillsammans.....De andra var mer intresserade av *Dharman*/Buddhismen.

14 mars jag blev vald till ordförande igen av Föreningen Malmö Buddhistcentrum.

29 mars så arrangerade jag åt Anna Bornstein ett föredrag som handlade om det inre fredsarbetet. Som handlar om Icke våldets väg och som man kan läsa om i boken drömmen om det goda .Föredraget var i Kungsgatan 16 i NBV lokalen, det kom 19 stycken.

14 april så höll jag ett föredrag i Hyllie Folkhögskola. det var 17 elever som var där. Höll föredrag om de 5 etiska övningarna.

28 juni var med en rolig *Sangha* träff hos John och Pia i Bosarpsgården utanför Hörby. Vi samlades för att meditera. äta god mat och att umgås. Med barnen inräknade så var vi 20 personer.

1 juni jag var med på den Buddhistiska högtidsdagen *Vesak* som min lärare Rev *Dharmavajra* ledde. Vi hade den på Kungsgatan 16.i NBV lokalen. Vi var 13 st sammanlagt det kom från 4 olika buddhistiska traditioner.....

Jag hade **4 Sangha** träffar (Gröna Taran) hos Hebe Lutze.Det var samma princip som mina *Sangha* träffar det kom genomsnitt 4 personer. Träffarna var hos Hebe Lutze:s lägenhet. Anledningen till att de upptog var kunde de inte komma till mina *Sangha* träffar så fick jag komma till dem.....

15 – 21 juli så befann jag mig i Kungsör. Dels för att träffa släkten men också för att hålla ett föredrag för de Anonyma alkoholisterna i Kungsör (och omgivning). Temat som jag tog upp var begäret, att vara beroende.....det kom 11 st. Jag hade också enskilt samtal med 4 st som ville veta hur man skulle tackla alkoholproblemen och de hade intresse för *Dharman/Buddhismen*

22 juli så hade min lärare Rev *Dharmavajra* en invigning i min nya lägenhet. Det kom 7 st (alla från AMM). Vi hade en stunds meditation och recitation. Fick presenter och lyckönskningar efter det hade vi en fika.....

3 – 10 augusti var jag nere i Klostret i Rosenburg som var arrangerat av AMM. Där jag får träffa mina vänner där vi alla har Lama *Govindas* filosofi som utgångspunkt. Det är en plats för studier och meditation och stillhet.....



Den 3-6 oktober var jag nere i Pfaffenhofen (utanför München) för högre studier där jag skall med tiden utbildas till en lärare (*Dharmacarya*) det är en intensiv period för studier/meditation i klostret *Bhudhayana*.

Det är bara till för de som är Ordenskandidater i *Arya Maiteya Mandala* orden. utbildningen tar från 3 till 7 år, det har med mognad och hur fort man utbildar sig.

10 oktober så hade min lärare Rev *Dharmavajra* ett föredrag om den kommande Buddha *Maitreya* på Kungsgatan 16 .i NBV lokalen. Det kom 10 st. Det var jag som arrangerade lokalen åt honom och förberedde hans föredrag

Den 5 november höll Anna Bornstein ett föredrag om Drömmen om det goda. Vars utgångspunkt är Dalai Lama och Paul Bruntons filosofi. Det kom 23 st till Kungsgatan 16.i NBV lokalen. Det var jag som arrangerade lokalen åt henne och förberedde hennes föredrag

Den 6 november kom en kvinnlig journalist till mig (som studerar och utbildar sig till journalist) som har religionspsykologi och filosofi som sitt ämne. Hon intervjuade mig och fotograferade mig....som senare skulle komma ut i en tidning. Hon hette Agnetha (jag tror inte att intervjun/fotograferingen) kom i någon tidning.

Den 19 november så kommer 2 st från Kristna Studentföreningen hem till mig. De är från Lund och de ville ha lite information om Buddhismen och vad vi hade gemensamt med dem ,när det gällde Kristendomen. Vi lägger upp en plan att jag skall leda en andakt/meditation i en av Lunds Domkyrkans lokaler ,för nästa år.....

Den 15 december så har Föreningen Malmö Buddhistcentrum en julfest hos min lärare/vän Rev *Dharmavajra*. Det kom 12 st det var en trevlig fest och det var avslappnande. Festen var hemma hos honom.....

Ja det var allt i år. **Värnamo den 26 december 2002**

Uppgraderade och granskade jag min verksamhetsberättelser för år 2002. Jag har lagt till ett par bilder och ändrat lite i texten. Men annars är allt som det var innan

Dietmar Dh Kröhnert. – Malmö 30:e Juni.2013 - skänker en tanke till min mor idag som avled för exakt tre år sedan .All kärlek och heder till henne.

