



Verksamhetsberättelser 2003

Jag har haft **10 Sanghaträffar** i år. Det är en Buddhistiskt andakt, meditation, socialt umgänge och information om Dharman/Dhamman. Det brukar vara i slutet av varje månad. Det kommer igenom snitt 1-4 personer. Syftet med *Sangha* träffarna är att man skall kunna stanna upp och försöka meditera så att man kommer i kontakt med stillheten och tystnaden och att det finns ett alternativ till denna värld.

Jag har haft **7** enskilda samtal

Den 13:e februari så höll jag ett föredrag hos Föreningen Basement i deras kaffelokal. Det kom ungefär 30 st. Jag talade om de 4 ädla sanningarna. Efter föredraget så mediterade 15 st tillsammans med mig.

Den 10:e mars så höll jag ett föredrag i en skolklass i Ystad om Dharman .Det var 25 elever. Det var samma skola som jag har hållit föredrag i år 2000.

Den 13:e mars avgår jag som Ordförande i Föreningen Malmö Buddhistcentrum. Det har varit många givande år .Jag var ordförande i 5 år .Från 1998 till 2003.Höjdpunkten var när jag träffade Dalai Lama i Lund den 16 april.2001. Jag upplevde att en dröm hade gått i uppfyllelse

Den 27 mars så var jag med i en religiös debatt panel där olika Buddhistiska traditioner deltog. Det var arrangerat av Teologiska institutionen i Lund men panelen var i Helsingborg. Det var omkring 12 st där Det var Katarina Plank som arrangerade det hela.

Den 1 April så hade jag ett föredrag i Domkyrkans församlingshem St Mikael's på Kiliansgatan i Lund. Det var 20 elever som var där. Försökte informera dem om de fyra ädla sanningarna och den ädla åtta faldiga vägen

Den 4 april så håller jag ett föredrag i Skurup för högstadiet. Det var 18 elever där jag försökte informera om de 4 ädla sanningarna och den ädla åtta faldiga vägen.

Den 5 April så leder jag en Buddhistisk - Kristen Meditation (som arrangeras av den Kristna Studentrörelsen) i Lunds Domkyrka. Det kom 12 st. Det var mycket givande. Den som också var närvarande var prästen Johnny Wegestål.

Den 8 maj så var jag med i en religiös debatt panel där olika Buddhistiska traditioner deltog. Det var arrangerat av Teologiska institutionen i Lund. Det var omkring 15 st. Det var Katarina Plank som arrangerade det hela.

Den 16 maj så var jag med på en *Vesak* som leddes av min lärare Ven. *Dharmavajra* och där jag bland annat fick läsa upp *Metta Sutta*. Det var nere i Celciusgatan 29. Det kom 34 personer till *Vesak*. Sydsvenskan var där och fotograferade och intervjuade ordföranden i FMBC och även *Dharmavajra* och mig. Jag kom med på en liten bild i tidningen. Av *Dao Chuan* fick jag en buddhistisk flagga.

Den 23 maj till 31 maj så var med en på en retreat med AMM som var arrangerat av Rev *Dharmavajra*. Vi var 8 personer där vi hade 4-5 timmar meditation/Bön och studier om *Avalokitesvara* (medkänslans Buddha).

Det fanns också mycket tid för stillhet och ensamhet. Retreaten var billig med resan, till Fellingsbro (utanför Örebro), 7 övernattningar, och 3 mål mat om dagen plus undervisning så kostar det 840 kr. Så billigt kan det bli när man delar på allt.....och övar sig på medkänslans filosofi



Den 2 – 9 augusti så var jag nere i Roseburg för en Retreat hos AMM det var en mycket givande tid. Vi hade bland annat en studiekurs om *Shantideva*.....Det är där som jag träffar mina vänner inom Sanghan eftersom vi alla delar Lama *Govindas* filosofi. Det är en plats för studier och meditation och stillhet.

Den 3-6 oktober var jag nere i Pfaffenhoffen (utanför München) för högre studier där jag med tiden skall utbildas till en lärare (*Dharmacarya*) det är en intensiv period för studier/meditation i klostret *Bhudhayana*. Det är bara till för dem som är ordens kandidater i *Arya Maitreya Mandala* orden. Utbildningen tar från 3 till 7 år, det har med mognad och hur fort man utbildar sig.

Den 16 november var jag tillsammans med min lärare *Dharmavajra* i Ingelösa Kyrkan utanför Lund där han höll en predikan i kyrkan och efter det så samtalade vi i en av kyrkans lokaler och drack kaffe och diskuterade det gemensamma med buddhismen och kristendomen. .Var mycket intressant och givande. Vi var ungefär 30 personer.

Den 15 december så hade vi buddhister en julträff i Lund. Där fanns glögg och knytkalas det var mycket givande. Vi var ungefär 15 personer som kom från de olika buddhistiska riktningarna. Julfirandet var på Stora Gråbrödsgatan i Lund. det var mycket trevligt.

Ja det var allt. Värnamo den 25 December 2003.

Dietmar Dh Kröhnert
Malmö 30:e juni.2013.

Uppgraderade och granskade jag min verksamhets berättelser för år 2003. Jag har lagt till ett par bilder och ändra lite i texten .Men annars är allt som det var innan.

