

# Asalha-Puja och Khao Pansa i Eslöv

cc

Idag, den 18:e juli, så skall jag med mina vänner Anders, Christer och hans thailändska flickvän *Pranom* fira *Asalha Puja* i Eslöv. Eftersom det är ett thailändskt tempel så är just denna dag en av de största Buddhistiska högtidsdagarna där man firar till minne av Buddhas första predikan i *Sarnath* som handlade om de 4:a ädla sanningarna. Men denna dagen firas också för att Buddha lade grunden till Sanghan (munk- och nunnornas klostergemenskap).



Den första predikan, *Dhamma-cakkappavattana sutta* (lärans hjul sätt i rörelse), är inte bara den första strukturerade predikan som Buddha gav efter sin upplysning utan den innehåller också kärnan i hans senare undervisning – det vill säga de fyra ädla sanningarna med den ädla åttafaldiga vägen.

Man kan säga att denna sutta tillsammans med *Aditta-pariyaya sutta* (eldspredikan) och *Anapanasati sutta* (uppmärksamhet på andningen) utgör grunden inom Theravada-Buddhismen.

I det berömda talet av igångsättande av hjulet som i pali heter *Dhamma-cakkappavattana sutta* framhäver Buddha den medelväg som undviker rena sinnliga njutningar och även självplågeriet (askes). Denna medelväg kallar Buddha för den ädla åttafaldiga vägen.

En av de fem asketerna som hörde talet var *Kondanna* och han var den förste som förstod att allt som blir till också upphör, och omedelbart efter talet blev han en uppvaknad lärjunge. *Kondanna* bad då Buddha om att få genomgå ritualen för den som har lämnat världen (*Pravrajya*) och ritualen för vigning av munkar (*upasampada*). Han vigdes med orden – ”Kom munk, välförkunnad är läran, lev ett liv i fromhet och sök hejda lidandet”. Det var så Sanghan uppstod (munk- och nunnegemenskapen).

*Dhamma*-dagen firas i Eslöv genom predikan, recitationer av texter och en stunds meditation. Och man ger även offergåvor till templen. Denna högtidliga festival firas i samband med regnperiodens början och infaller vid fullmåne i den åttonde månaden (asiatisk tidräkning). Under denna *Asalha-Puja* och *Khao Phansa*-högtiden passar många Thailändare på att förse munkarna med mat, nya munkdräkter och andra förnödenheter. Dessa gåvor (att ge dana) ger extra godhets-poäng eftersom de hjälper munkarna till upplysning.

Jag har också hört legenden som berättar att Buddha reste till himmelen för att hålla en predikan för sin mor som dött 7 dagar efter hans födelse. Han blev borta under tre månader, och därefter stannar munkarna hemma i sina tempel för att studera och meditera lika lång tid.

*Asalha-Puja* är även en viktig tidpunkt för de Buddhistiska munkarna som denna dag stänger in sig för en tremånadersreatret/enskildhet i ett kloster. Där lever de då utan någon som helst kontakt med omvärlden under strikta regler och sysselsätter sig mestadels med meditation och religiösa ceremonier.

Vid regnperiodens slut håller munkarna (och nunnorna) en särskild ceremoni där man erkänner misstag och erhåller förlåtelse. Förhållanden till lekfolket återupprättas under *Kathina*-högtiden som är i slutet av oktober.

När jag firade Asalha-Puja i Chiang Mai 2008 så kan jag inte minnas att man hade någon ljusfestival som vi hade här i Eslöv Vi började med att gå runt tre varv i templet där vi hade rökelse, blomma och ljus. Efter det så gick vi in i tempelbyggnaden där vi fick bitar av ett stearinljus av munken Tongchai.



Sen vi tog våra bitar av stearinljus och lade dem i en stor kastrull/gryta med allt annat vax som hade smälts ner.

Sen fick vi ta en stor slev/sked där vi hällde i dem i 4:a olika behållare som skulle bli stora ljus med tiden och som skall användas under reatreten.

Under alla de år som jag har varit i Thailand så vet jag att ljusfestivalen i *Ubon Ratchathani* är ett exempel på hur man kan fira *Khao Phansa*.

Processioner med konstfullt handskurna bivaxljus i alla former och skepnader, en del flera meter höga, går genom staden för att sedan lämnas i templen.

## Buddhister i Sverige

När man är här i templet så märker man att de invandrade buddhisterna från Thailand lägger störst vikt vid ceremonier/högtider som idag och så kallade *kamma/karma*-bringande handlingar som att ge gåvor (*Dana*) till munkarna.

De svenskar som har konverterat till Buddhismen lägger större vikt vid det individuella (eller egoistiska) som att meditera och att delta i meditationskurser för att fördjupa sig i Buddhas lära. Buddhismen har god förmåga att anpassa sig till den miljö den kommer till.

Det innebär bland annat att de tankar i Buddhismen som tilltalar människorna betonas (man lägger tonvikten på dem). Därför kan sådant som är vanligt i Thailand (och Asien) inte alls finnas bland vissa Buddhister i Sverige (den västerländska Buddhismen). Exempel på sådant är tron på demoner, offer till Buddha, tron på Buddhas krafthoroskop och munkarnas speciella roll, som är viktiga inslag i Thailand och i övriga Asien.

Svenska Buddhister, särskilt de som har konverterat (till den västerländska Buddhismen) betonar/lägger stor vikt på medkänsla, icke-våld, avslappnade meditationer, psykologiska samtal om *Nibbana/Nirvana* och om tomheten eller hur långt man har kommit i sin meditation etc. och man har också ett allmänt kärleksbudskap.

I Thailand (och övriga Asien) är *Saddha* (tilltro, tillit, tillbedjan) till Buddha – och att ge *Dana* (ge gåvor) till munkarna (och nunnorna) och att hjälpa till att finansiera ett tempel mycket viktigt och man övar sig på den fem etiska övningarna (*Panca Silas*) så att man kan få ett bra liv.

I Sverige och i den västerländska Buddhismen så har man vänt på steken. Här är det meditationen (*samadhi*) och samtal om Buddhas lära (*panna*) som gäller. Vilken tradition man vill tillhöra måste varje människa själv bestämma.

Det jag främst lärt mig från Theravada/Thailand är att det räcker inte att göra gott en gång och tro att det är tillräckligt. Man måste hela tiden göra gott, man samlar inte bara godhetspoäng i detta liv, utan även för det nästkommande. Thailandare (och Asiater) har en praktisk och jordnära inställning till sin religion.

Det är dessa tankar som jag har nu när jag firar *Asalha-Puja* i templet tillsammans med mina vänner i *Wat Sanghabaramee* utanför Eslöv. Jag behöver väl knappast nämna att jag är mycket tacksam över Thailand och Theravada.

## Källor som jag har använt:

Knut A. Jacobsen – *Buddhismen*.  
Britt Marie Bergman – *Resa i Thailand*.  
Börger Ring – *Religion helt enkelt*.  
Min PDF fil – *Asalha Puja* i Chiang Mai 2008.  
Min PDF fil - *Olika Buddhism*.

Dessa två PDF filer finns på min hemsida  
[www.buddhisminfo.se](http://www.buddhisminfo.se)

## Länkar som jag har använt

[www.dhamma.se](http://www.dhamma.se)  
[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)



## Dietmar Dh. Kröhnert,

Malmö/Eslöv den 18 juli.2014 färdigtskrivet den 27:e juli.2014.