

Buddhas syn på politiken

cc

När man studerar buddhistiska böcker och andra skrifter så kan man se att Buddha hade en klar och tydlig politik om krig och fred. Alla vet, som har läst något om Buddhas lära, att Buddhismen lär ut en icke-våldets filosofi och med fred och kärlek till sin nästa som sitt universella budskap. Theravada-Buddhismen tar avstånd från alla former av dödande.

Men ibland får jag frågan, när jag håller föreläsningar i olika skolor, om en Buddhist inte får försvara sig om han eller hon blir utsatta för våld. Svaret är enkelt: Jo, en buddhist har rätt att försvara sig. Innan jag skriver vidare så vill jag säga att Buddha lärde ut – icke-våldets religion och det är det som gäller.

Munken *Thanissaro Bhikkhu* har skrivit en utmärkt artikel om detta ämne som handlar om rätten att försvara sig - ”Att uppfatta budskapet”. Denna text handlar om självförsvar och har översatts av Kerstin Jönhagen och den kan man läsa på hennes utmärkta hemsida www.dhamma.se.

Jag har också skrivit om Buddhismens syn på krig. Den texten, som en PDF-fil, kan man läsa på min hemsida – Buddhismens syn på våld och krig - som finns på länken [Vanliga frågor](#).



Inom Theravada-Buddhismen finns det inget som kan kallas för rättfärdiga- eller berättigade krig och det finns inga heliga krig i Buddhas namn.

Buddhismen accepterar inte denna inställning. Buddha undervisade inte bara om icke-våld, utan han gick till och med själv till slagfältet och intervenserade personligen, och förhindrade krig.

På Buddhas tid, liksom idag, fanns det härskare/kungar som styrde sina länder orättfärdigt. Folk blev förtryckta och exploaterades, torterades och blev förföljda, orimliga skatter infördes och grymma straff utfördes.

Buddha berördes djupt av dessa omänskliga händelser. I *Dhammapadattahakatha* står det nedtecknat att han därför riktade sin uppmärksamhet mot problemet med goda regeringar.

Hans ord bör bedömas mot den sociala, ekonomiska och politiska bakgrunden vid hans tid. Han hade visat hur ett land kunde bli korruperat, degenererat och olyckligt då ledarna i dess regering, det vill säga kungen, ministrarna och administrativa tjänstemän blev korruperade. Ett lyckligt land kräver en hederlig regering som man inte kan muta och bedraga.

Hur denna form av rättvis regering kan förverkligas förklaras av Buddha i sin undervisning om Kungens 10 skyldigheter (*Dasa-raja-dhamma*), såsom den återges i *Jataka Suttan*. Man kan läsa om *Dasa-raja-dhamma* på länken www.lankalibrary.com/Bud/dasa-raja-dhamma.htm

Naturligt bör den gamla termen kung (*raja*) idag ersättas av regering. Termen ”Kungens 10 skyldigheter (eller dygder)” kan tillämpas idag på alla som utgör regeringen, såsom statschefen, ministrar, politiska ledare, lagstiftande och administrativa tjänstemän.

De 10 kungliga dygderna eller skyldigheterna

(eller hur en regeringschef eller politiker bör styra sitt land)

Hur denna form av rättvis regering kan förverkligas, förklaras av Buddha i hans undervisning om kungens 10 skyldigheter (*Dasa-rajja-dhamma*), såsom den återges i en *Jataka*-text.



1. **Den första** av kungens 10 plikter är tolerans, generositet och välgörenhet (*Dana*). Härskaren bör inte åtrå/längta och klamra sig fast vid förmögenhet och egendom, utan bör avstå det för folkets välstånd.
2. **För det andra:** En moraliskt hög personlighet (*Sila*). Han bör aldrig förstöra liv, luras, stjåla eller exploatera andra, begå äktenskapsbrott, yttra falska saker eller förtära berusande drycker. Alltså, han bör följa åtminstone de fem reglerna (*Pancha Silas*) som en lekman bör följa och öva sig på varje dag.
3. **För det tredje:** Uppoffra allt för folkets goda och vara beredd på att avsäga sig all personlig komfort, namn och berömmelser och till och med sitt eget liv, i folkets intresse.
4. **För det fjärde:** Hederlighet och integritet. Han måste vara fri från fruktan och favörer under fullgörandet av sina plikter, måste vara uppriktig med sina avsikter och får inte lura allmänheten.
5. **För det femte:** Vänlighet och mildhet. Han måste ha ett utomordentligt sinnelag.
6. **För det sjätte:** Anspråkslösa vanor. Han måste leva ett enkelt liv och bör inte ägna sig åt att leva ett lyxliv. Han måste ha självkontroll.
7. **För det sjunde:** Vara fri från hat, illvilja och fiendskap. Han bör inte hysa agg mot någon.
8. **För det åttonde:** Icke-våld, vilket innebär att han inte bör skada någon, utan också bör försöka främja fred genom att undvika och förebygga krig och allt som innefattar våld och förstörelse av liv.
9. **För det nionde:** Tålmod, fördragsamhet, förståelse. Han måste kunna stå ut med strapatser, svårigheter och förolämpningar utan att tappa humöret.
10. **För det tionde:** Icke-opposition, icke-obstruktion. Det vill säga, han bör inte motsätta sig folkets vilja, bör inte hindra några åtgärder som är positiva för folkets välfärd. Med andra ord bör han styra sitt land i harmoni med sitt folk.



Några efterord

Om ett land styrs av människor utrustade med sådana kvaliteter säger det sig själv att det landet måste vara lyckligt. Men detta var inget Utopia (önskedröm, verklighetsfrämmande), för det har funnits kungar tidigare som Indiens *Ashoka*. Han hade etablerat sitt kungadömet baserat på dessa idéer. *Ashoka* har kallats för den störste politiske och andliga personligheten i Indiens tidiga historia och han reagerade från 268-239 f.vt.



Ashoka ägnade sig särskilt åt den Buddhistiska etiken och har i efterhand blivit betraktad som en förebild för en rättvis och samvetsgrann Buddhistisk härskare.

I Indiens flagga kan man se *Ashokas chackra* som är en hyllning till honom. *Ashoka* gav Buddhismen en politisk förebild.

Härskarna/kungarna skulle styra rättvist, det vill säga de skulle följa *Dhamma/Dharma* och stödja klostren så att munkarna kunde utöva sin verksamhet i fred. Samtidigt gav klostren/*Sanghan* härskarna/kungarna stöd och politiskt berättigande.

Ashoka använde främst Buddhismen för att skapa en samhällig etik. Hans mål var inte att folk skulle nå *Nibbana/Nirvana* men han uppmanade människor att följa etiska påbud så att de kunde förbättra sin *kamma/karma* och återfödas i någon av de 31 olika Buddha-världarna (*Devas*).

Även *Kushan*-riket (200-talet e.kr) hade tagit inspiration av de 10 kungliga dygderna (eller skyldigheterna) som Buddha undervisade om. Detta Buddhistiska rike täckte områden som idag är nordvästra Indien, Pakistan och Afghanistan. Den dominerade Buddhistiska riktningen i detta område var *Sarvastivada* (den så kallade *allt är läran*) och med utgångspunkt i denna region fick den ett dominerande inflytande i Centralasien.

Källor som har inspirerat mig:

cc

Böcker:

Dr. W. Rahula – *Det Buddhan lärde.*

Knut A. Jackobsen – *Buddhismen.*

Länkar som jag har använt:

www.sv.wikipedia.org

www.en.wikipedia.org

www.acesstoinsight.org

cc

Det som inspirerade mig att skriva/studera de 10 kungliga dygderna var när jag var i Thailand/Chiang Mai från november 2013 till februari 2014. Då var det mycket protester i Bangkok där ledarna PAD (folkalliansen för demokrati), som också kallas för ”Gulskjortorna” i Thailand ville störta den folkvalde ledaren *Yingluck Shinawatra* som är UDD (förenad front mot diktatur) som även kallas för ”Rödskjortorna”. Det var en orolig tid med en del döda.

Yingluck Shinawatra var Thailands premiärminister från den 5:e augusti 2011 till 7:e maj 2014 då hon avsattes av Thailands författningsdomstol. I maj månad 2014 så tog militären över igen.



Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö 29 juni, 2014.