

Varför har nunnor 311 regler och munkar 227?



Denna text kom till efter att ha fått en fråga om detta ämne och jag inte kunnat besvara den. Så jag försökte leta upp information om ämnet och följande är resultatet:

Först kan det vara bra att förstå hur reglerna för munkar och nunnor kom till: reglerna sattes inte upp som en klump från början utan kom till först efter att något visst inträffat - efter klagomål eller efter att en speciell händelse hade inträffat. Reglerna har tillhörande historia om varför de kom till, vad som ledde till att regeln skapades. Så antalet regler har egentligen att göra med hur mycket som hände.

Man bör också känna till att det finns en mängd andra regler som de som lever i kloster följer. Dessa 227 eller 311 är kärnan men det finns även en mängd andra.

Jämförelse mellan munkarnas och nunnornas regler

226 av reglerna för munkar och nunnor är likadana men vissa av dem är klassificerad olika. Sedan har nunnorna 85 regler där det inte finns någon direkt motsvarighet för munkarna.

- Av dessa 85 skapades cirka en tredjedel i syfte att skydda nunnor från oförskämt och ovarsamt beteende från andra nunnor.
- Två av dessa 85 regler är till för att förhindra nunnor från att sätta sig själva i en sorts tjänarroll för munkar eller lekfolk:
 1. "Skulle en nunna, då en munk äter, betjäna honom med vatten eller fläkt, skall detta erkännas."
 2. "Skulle en nunna utföra en syssla för en lekperson, skall detta erkännas."
- Resterande regler, utom tre, tillkom efter att nunnor klagade inför munkar över andra nunnors beteende.
- De tre sista reglerna kom till efter att munkar klagat och sätter munkarna i en överordnad position jämfört med nunnorna:
 1. "Varje halv-månad, skall en nunna efterfråga två saker av munk-samfundet: fråga efter datumet för Uposatha och framgåendet för uppmaningen. Om det går över (en halv-månad); skall detta erkännas."
 2. "Skulle någon nunna sätta sig ner framför en munk utan att fråga om lov, skall detta erkännas."
 3. "Skulle någon nunna ställa en fråga (rörande Suttorna, Vinaya eller Abhidhamma) till en munk som inte givit tillåtelse, skall detta erkännas." [denna regel verkar vara en senare skapelse då Adhidhamma nämns här vilken inte kom till förrän långt efter Buddhans bortgång]

Spelar kön roll?

Thanissaro Bhikkhu kommenterar att kön inte spelar någon roll i praktiserandet av Dhamman eller i uppnåendet av befrielse. Men det spelade roll, ur Buddhans synvinkel, i hans design av Sanghan som en institution. Det han avsedde var den långsiktiga överlevnaden av två saker: den sanna Dhamman och det heliga livet.

I en liknelse liknar Buddhan Sanghan vid en klan där om det är många kvinnor och få män så kan klanen enkelt plundras av rånare och tjuvar. På samma sett, i en disciplin och doktrin där kvinnor är tillåtna att gå med (bli nunnor) så kommer den inte vara länge.

Så enligt Buddhas synsätt behöver ett samfund vara till största delen män för att det heliga livet ska överleva en lång tid. Det är därför som det är svårare för nunnor att ordinera och att flera av reglerna gällande relationen mellan munkar och nunnor ger munkar en fördel.

Men likväl tillät Buddhan kvinnor att gå med i Sanghan och få denna möjlighet att träna mot upplysningen. Och enligt texterna nådde många nunnor det högsta målet. Så Buddhan ansåg att trots att Sanghan skulle vara en kortare tid att det var värt det.

Kritik och validitet

Dock så kan man tillägga att den sutta som handlar om hur nunnornas samfund skapades och som innehåller liknelsen med klanen som kan plundras har ifrågasatts under senare tid och många verkar se denna som en senare skapelse och kanske inte alls från Buddhan. Till exempel har Tathaaloka Bhikkhuni skrivit om detta. Men detta är en lång debatt och den som är intresserad kan leta efter mer information på Internet eller se tips för vidare läsning nedan.

Källor

Buddhist monastic code II, Bhikkhunis,
<http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/bmc2/bmc2.ch23.html>

Bhikkhuni patimokkha, The Bhikkhunis code of discipline,
<http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/vin/sv/bhikkhuni-pati.html>

Tips för vidare läsning

För den som är intresserad av att läsa mer om nunnor inom Theravada-Buddhismen och höra från deras perspektiv kan gå till följande sajter:

<http://www.dhammadharini.net/>

<http://www.bhikkhuni.net/>

Skriven, översatt och sammanställd av
Tobias Heed, juni, 2013.